

HOE WONDERLIJK MOOI IS UW EEUWIGE NAAM.
VERBORGEN AANWEZIG DEELT U MIJN BESTAAN.
WAAR IK BEN, BENT U: WAT EEN KOSTBAAR GEHEUWEN
UW NAAM IS 'IK BEN' EN 'IK ZAL ER ZIJN'.

Inleiding

Zondag 18 april 2021



Bijbellezing: Efeziërs 2:11-18



**Gods
verlangen is
wereldwijd!**



Efeziërs 2:17+18 uit NBV

17. Vrede kwam
Hij (Jezus)
verkondigen aan u
die ver weg was
en vrede aan hen
die dichtbij waren:
18. dankzij Hem
hebben wij allen
door één Geest
toegang
tot de Vader.

1. Vrede tussen
twee groepen
én vrede met
God

2. Radicale
breuk!

3. Stenen muur
- wet van Mozes
- vijandschap

Door Jezus'
dood:

1 nieuwe mens
1 nieuwe
wereld



Efeziërs 2:17+18 uit NBV

**17. Vrede kwam
Hij(Jezus)
verkondigen aan u
die ver weg was
en vrede aan hen
die dichtbij waren:
18. dankzij Hem
hebben wij allen
door één Geest
toegang
tot de Vader.**

4. Biddend en
zingend online
met de Vader!

5. Verkondigen:
Jezus sprák over
vrede en er
kwám vrede!
(zie: leerlingen)

Mijn vrede geef
ik jullie!

6. Vrede:
woorden +
plaatjes