

Romeinen 8:38,39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.

**Pasen
2021**

Bijbellezingen:
Matteüs 27:57 - 28:10
Romeinen 8:35-39

1. Verlaten!





2. Alles verloren?!



3. 'Met'

a. Opwékking door
de Vader

Opstánding door
de Zoon

=> God mét God!

b. Jezus weer mét
zijn leerlingen!

A close-up photograph of two hands clasped together in a firm grip. The hands are positioned vertically, with the upper hand resting on the lower one. The skin is light-toned, and the lighting is soft, highlighting the texture of the skin and the veins on the wrists. The background is a plain, light-colored wall.

4. Hereniging!



4. Hereniging!

Romeinen 8:38,39

Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten, noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer.

