



*** Zondag 03 maart 2019 Preek 7 De maaltijd in Gods Koninkrijk
Lucas 22:14-20; Jesaja 25:6-9; Openbaring 19:1-9**

1. Gods Koninkrijk loopt als een rode draad door de Bijbel. God de Koning wil(de) met de mens als onderkoning de tuin van Eden ontwikkelen tot zijn wereldwijde Koninkrijk. In de loop van de Bijbel wordt steeds duidelijker dat de HEER Koning was én is én zal worden.
2. Hij bevrijdde de Israëlieten uit Egypte. Dat moest blijvend gevierd worden met een maaltijd: het pesachfeest. Zo leefde Gods volk aan de hand van een feestkalender door God zelf opgesteld en Gods koningschap had een uitstraling tot ver over Israëls grenzen.
3. Profeten als Jesaja bezingen de bevrijding van Gods volk uit ballingschap en hun terugkeer naar Kanaän in termen van feest, maaltijd en gezang.
4. De bediening van Jezus Christus, in wie het Koninkrijk van God op aarde werd gevestigd, wordt getypeerd door feestelijke gebeurtenissen. De enthousiaste maaltijden in de jonge christelijke kerk (en vandaag) zijn een voorbereiding op- en voorproefje van de maaltijd in Gods toekomstige Koninkrijk.
5. Hemel en aarde zullen vol zijn van Gods koningschap! Zowel het OT als het NT gebruiken het beeld van een bruiloft om de intimiteit van de verbondsrelatie tussen God en mensen te typeren.
6. De belangrijkste vraag is niet of er mensen zijn die geen uitnodiging voor de bruiloft krijgen, maar: wat doen jij en ik met onze uitnodiging?
7. Ons plaatsje in de bruidszaal verdienen we niet zelf, maar is van A-Z voor ons betaald. Want onze heiliging is eerst een feit en vervolgens een proces waarin eerst GóD aan het werk is en daarna/daarom/daardoor 'pas' wijzelf.
8. De Bijbel en de geschiedenis lopen uit op een feestmaal: gezondheid!

Materiaal voor persoonlijk gebruik of kleine kring

Dag 1

Vraag: Waar moet je aan denken bij het Koninkrijk van God? Wat betekent dat Koninkrijk voor jou persoonlijk?

Dag 2

Bijbellezing: Markus 6:14-29 en 30-44

Vraag: Welke verschillen zie je tussen de maaltijd van Herodes en die van Jezus? Wat zegt dit over Herodes en over Jezus? Wat zegt dit over Gods Koninkrijk dat Jezus verkondigde?

Dag 3

Bijbellezing: Lucas 14:13-24 en 15:23-24

Vraag: Wat zou je kunnen zeggen over de plaats van de maaltijd in Gods Koninkrijk? Maakt de maaltijd deel uit van jouw beeld van het Koninkrijk?

Dag 4

Bijbellezing: Jesaja 25:6-9

Vraag: Wat lees je over het hebben van een maaltijd met God? Hoe ziet zo'n maaltijd er uit volgens Jesaja? Zegt dit iets over de Maaltijd van de Heer. Waarom wel/niet?

Dag 5

Vraag: Wat denk je na deze week over de Maaltijd van de Heer?