

- *Bijbellezingen:* Marcus 2:13-17 – Jesaja 25:6-9
- *Thema:* De Maaltijd van de Heer en barmhartigheid

1. In veel Reformatorische kerken stonden en staan aan weerszijden van de avondmaalstafel 2 een soort van collectebussen. De opbrengst is bestemd voor 'de dienst van de barmhartigheid' en wordt door de diakenen besteed voor o.a. gemeenteleden die financiële hulp nodig hebben. Deze gewoonte bestaat al eeuwenlang en vindt z'n oorsprong in de praktijk van de vroege christelijke kerk.

2. In de jonge christelijke kerk, denk aan de gemeente in Korinte, was de Maaltijd van de Heer nauw verbonden met de zogenoemde agapé- of liefdemaaltijd. Rijkere gemeenteleden namen eten en drinken mee naar de kerk, bestemd voor behoeftige gemeenteleden. Onderlinge liefde voor elkaar als gevolg van Jezus' liefde voor hen allen. (1Korinte11) Toen het misging aan de liefdemaaltijd 'minachtten de Korintiërs de maaltijd van de Heer'!

3. Criminelen zwermde rond Jezus en Hij at met hen, want Hij kwam juist voor zieken en zondaren. Ook Judas vierde de maaltijd en in de toekomst zullen volken deelnemen aan het feestmaal, hoewel omhuld door de waas van de dood. Dat waas zal dan worden weggenomen.

Zijn deze gegevens argumenten voor een 'open' Avondmaal?

Wij nodigen niet langer slechts leden van dezelfde kerk uit, maar christenen. Dat is een ruimer toegangsbeleid dan vroeger, maar toch nog wel steeds een selectie. Wellicht zijn daar voldoende argumenten voor?

4. In de NGK van Amersfoort-Zuid houden we op avondmaalszondagen altijd een 2^e *collecte* met een diaconaal doel: Open Doors (hulp aan vervolgte christenen), Sizanani (ontwikkelingswerk in Afrika), Siriz (hulp aan meisjes en vrouwen die onbedoeld in verwachting zijn geraakt), enzovoort. Verder geven we sinds ongeveer een jaar extra aandacht aan (de nood in) de wereld in het *Kyriëgebed*.

Om nog directer aansluiting te zoeken bij de christelijke kerk van de eerste eeuw zouden we, zoals steeds meer kerken (gaan) doen, *maaltijden* voor belangstellenden kunnen organiseren (Eat&Meet). Dit stuit wel op de onduidelijkheid van het zijpaadje in punt 3.

Ook zouden we *houdbare producten* kunnen meenemen. Gemeenteleden die financieel lastig zitten of voor wie iets extra's heel fijn is, zouden hiervan iets kunnen krijgen. Wellicht het meeste kan gedoneerd worden aan de lokale voedselbank.

De praktische invulling kan op avondmaalszondag 10 november (Dankdag) van start gaan. Dan wordt de voedselactie van Dorcas gehouden, dus dat komt mooi uit. Vanaf zondag 8 december wordt het belangrijkste doel de Voedselbank.

Geloven is niet alleen iets wat je met je verstand en op zondag doet. Geloof draag je uit in woorden en daden. Tijdens de avonden van de droomgroep in onze gemeente ontstond het verlangen om heel concreet ons geloof handen en voeten te geven. De Voedselbank in Amersfoort is een initiatief waarbij goed aangesloten kan worden. Het mooie vinden we dat, door de voedselinzameling in de gemeente te houden, het een breder draagvlak krijgt. Via een Syrische vriend begrepen we hoe belangrijk een wekelijks voedselpakket is; net dat beetje krijgen wat tekort is of net dat extraatje krijgen waar geen geld voor is.

Via deze manieren kunnen we dichtbij huis, verder weg en wereldwijd invulling geven aan de nauwe link tussen de Maaltijd van de Heer en barmhartigheid.