

Zondag 8 september 2019 - Welkom in de NGK Amersfoort-Zuid

Thema: Ik sta op, zegt de HEER (psalm 12)

- Bijbellezing: Psalm 12

- Zingen: Psalm 12 dnp

1. Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken!
Oprechte mensen zijn een zeldzaamheid.
Het is normaal om leugentaal te spreken
en gladde praatjes worden grif verspreid.

2. HEER, wil die gladde lui de mond toch snoeren!
Ze zeggen pochend en vol eigenwaan:
'Wij winnen door het hoogste woord te voeren.
Wij zijn de sterkste, niemand kan ons aan.'

3. 'Hoor hoe de kreten van de armen klinken!
Nu sta Ik op en red wie onrecht lijdt.'
Zo spreekt de HEER. Als zuiver zilver blinken
zijn woorden in een trouweloze tijd.

4. Laat leugenaars het laatste woord niet krijgen.
Behoed uw volk, houd uw belofte, HEER!
Aan alle kanten zie ik schurken dreigen;
verdorvenheid verspreidt zich meer en meer.

- Uitleg en verkondiging: Ik sta op, zegt de HEER



1. Is God niet geïnteresseerd in wat op aarde gebeurt?
Ineens staat de leeuw op! (vs6)

2. Een *angstaanjagend* probleem: In Israël (vs9!) zijn geen integere mensen
meer: leugens, dubbel-hartig, verraderlijk en vol grootspraak. Met
de tong waarmee we onze God en Heer prijzen, vervloeken we mensen,
afbeeldingen van God.

3. Op Davids schreeuw om Gods (heftig!) ingrijpen, komt God in actie met zuivere
en betrouwbare woorden: een Godsspraak?!

Houd jij daar wel eens rekening mee?! Dat God, terwijl je aan het bidden
bent, ineens *verrassend* kan antwoorden?

4. Psalm 12 is ook *eigenaardig*: ondanks Davids schreeuwend gebed en Gods antwoord blijft de situatie
even slecht als zij was (vs9).

God belóóft redding. Die redding is vast en zeker. Geen toekomstige-, maar tegenwoordige tijd: de
toekomst ís al begonnen! Dus: verwachten, uitkijken naar en God herinneren aan zijn belofte
woorden.

Joodse Wijsheidsspreuk: Wie in moeilijkheden is, moet niet op wonderen rekenen, maar hardop
psalmen lezen. Hartstochtelijke verwachting -> aanvechting: Johannes de Doper. (Mt11:2)
God hééft ons inderdaad gered uit de macht van het kwaad en ons overgebracht in de nieuwe
wereld van zijn Zoon, alleen, dat nieuwe leven is nog wel verbórgen met Christus in God.
(Kol1:13;3:3)

Luisterlied: Psalm voor Nu 12 Dankzegging en voorbede

Amenlied: Psalm 25:7 en 10

Psalm voor Nu 12

Help HEER, want de leugen gaat rond
en eerlijke mensen zijn zeldzaam.
Ze praten elkaar naar de mond,
hun woord doet de waarheid geweld aan,
hun tong is gespleten, hun hart is verdeeld.

Maak, HEER, aan hun grootspraak een eind
en snoer ze de mond, al die praters
die leven van borstklopperij,
die zeggen: het woord is ons wapen,

geen heer en geen meester, mijn mond is van mij.
Nu richt Ik mij op, zegt de HEER,
omdat ze eenvoudige mensen
veracht hebben en gekleineerd.
Ik zal hen die uitzien naar redding
van al dat geblaaskaak bevrijden voorgoed.

De taal van de HEER is oprecht
als edelmetaal, hij verzilvert
zijn woord. U beschermt onze weg.
De machtigen doen wat ze willen.
Ze maken van slechtheid zichzelf interessant.