

Zondag 18 augustus 2019 - Welkom in de NGK Amersfoort-Zuid
Thema: De oprechte zal Gods gelaat aanschouwen

- *Bijbellezing*: Psalm 11

- *Zingen*: **Psalm 11 dnp** - *Uitleg en verkondiging*:

1. Vluchten of... schuilen?

Mensen adviseren schaapherder/koning David te vluchten omdat vijanden hem aanvallen (met pijl en boog; roddel). Als de fundamenten van een samenleving (zoals recht, trouw, eerlijkheid en waarheid) zijn vernield, heeft een rechtvaardig mens geen leven, toen niet, nu niet.

David zegt: Schuilen doe ik bij de HÉÉR!

2. De oprechte zal Gods gezicht zien!

a. Letterlijk: Nee! Geen mens kan mij zien en leven (Ex33:20ev) + God bewoont een ontoegankelijk licht, geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. (1Tim6:16)

b. Figuurlijk: Ja! Leven in Gods nabijheid.

Oude Testament of - Verbond: Ja, ik zoek zijn... (Ps42); kóning (!) David.

c. Nieuwe Testament of - Verbond: Jezus is de tempel, die God heeft doen kennen. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. (Jh1:18;14:9)

3. Ben ik oprecht, ben jij rechtvaardig?

Oprechtheid gaat dieper dan de buitenkant, zowel bij God (vs7) als bij gelovigen (Mat5:8).
Sociaal wenselijk gedrag = niet genoeg. Voorwaarde is een oprecht hárt.

Wij leven - Godzijdank! - in het Nieuwe Verbond!

In Christus ziet God ons als rechtvaardig én Hij maakt ons oprecht door zijn heilige Geest.

4. Vlieg niet weg, maar schuil!

Schuilen is mooier dan vluchten!

In verleden, heden en toekomst:

Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan *zien* we hem zoals hij is. (1Joh3:3;Opb22:3-4)

Stop dat niet wég in de toekomst! - Vérstop je niet onderweg!

Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt;

geloof is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn. (Hebr11:1; Naardense Bijbel)

- *Dankzegging en voorbede*

- *Zingen*: **Psalm 97:7 OB**

Psalm voor Nu 11

God beschermt me. Hoe kun jij dan zeggen:
"Vlucht toch, vogel, vlieg omhoog, de bergen in.
Slechte mensen grijpen naar hun bogen,
wachten, richten en dan schieten ze met scherp.
Goede mensen geven zij geen schijn van kans.
Doe je best maar. Wat wil je bereiken?
Alles wankelt. Er blijft niets meer overeind."

Maar de HEER in zijn paleis zit op zijn troon
en ziet wat wij doen,
Want hij kijkt omlaag. Zijn ogen volgen ons.
Hij weet wat wij doen,

want hij kijkt naar ons.

Doe wat God vraagt, dan zal hij je graag zien.
Hij ziet niets in wie geweld geweldig vindt.
Als je hem haat, spuwt hij vuur en zwavel,
braakt hij lava. Hij verzengt je met zijn wind.
Als je van God walgt, heb je geen schijn van kans.
God is goed en houdt van goede daden.
Doe wat hij wil. Je zult zien dat hij je ziet.

Want de HEER in zijn paleis zit op zijn troon
en ziet wat wij doen,
want hij kijkt omlaag. Zijn ogen volgen ons.
Hij weet wat wij doen, want hij kijkt naar ons.

<https://youtu.be/YcPJ5VEXrs0>