

## Simon Petrus en Jezus Christus – Preek 6 – Van harte vergeven!

- *Bijbellezing*: Matteüs 18:21-35

- *Uitleg en verkondiging*:

1. Hoe vaak moet ik een roddelaar vergeven: 7x 70x7=490x? Van harte! (vs35)

Al lukt het mij nog niet om daadwérkelijk te vergeven,  
ik moet het wíllen: vergevings-*gezind* zijn.

2. Vs 35...

Bedoelt Jezus echt dat God mij niet vergeeft, als ik niet vergevingsgezind ben?

De bekende boodschap: Ons is zoveel vergeven door God, wij moeten uit dankbaarheid dus ook onze naaste vergeven. Als wij dat níet doen, zal God ons niet vergeven. Maar... dúrf ik dan nog wel om vergeving te vragen?!

3. Met nieuwe ogen naar deze gelijkenis kijken:

a. Waarom zijn de dienaren zo ontdaan én wat heeft de koning hier nog mee te maken?

b. Waarom noemt 'een sléchte dienaar' die 'medelijden had móeten hebben'?

c. Waarom neemt de koning een op het eerste gezicht ónrechtvaardig besluit?

4. Kijk eens goed naar de situatie!

a. Dienaar 1, de topbeambte, heeft nagelaten ook maar iets met het geld van de koning te doen. De koning is hem onvoorstelbaar genadig: kwijtschelding van de hele schuld!

Welke koning zou zo van harte vergeven? De hémelse koning!

b. Maar dan zwijgt de topbeambte over de kwijtschelding, eist betaling van een schuld die niet meer bestaat en wil het geld van de koning in zijn eigen zak steken. (Antwoord op 3a, b en c!)

5. Jezus heeft geen depressief-makende, maar een goede boodschap:

Jij bent een begunadigde en mijn gratiebesluit herroep ik niet!

Laat die vrijspraak nu ook echt doorwerken naar mensen om je heen.

Stel je voor dat God de schuld van iemand al heeft kwijtgescholden en wij nog niet...

Heidelbergse Catechismus zondag 51:

Wij merken in onszelf **een bewijs op van Gods genade**, namelijk dat wij **het vaste voornemen** hebben onze naaste van harte te vergeven.

6. Verdriet, boosheid, pijn en verwonding kunnen het moeilijk (en soms onmogelijk) maken om te *vergeven*. Daadwerkelijk iemand vergeven daar kan een maand, een jaar, 5 of 10 jaar, een mensenleven overheen gaan.

Je met de ander *verzoenen* (iets anders!) is vaak nog moeilijker.

Vergevings-*gezindheid* wil God ons geven in het gebied waar Jezus Christus namens God regeert: het koninkrijk van de hemel = Gods nieuwe wereld. De Heer draaide zich om en keek Petrus aan... (Lc22:61) - 'Heb je mij lief?' (Joh21)