

Simon Petrus en Jezus Christus – Preek 1 – Ik ben een zondig mens!

- *Inleiding:* Wat houdt jou tegen om Gods liefde te beantwoorden?

- *Bijbellesing:* Lucas 4:14-21; 31-44; 5:1-11

- *Uitleg en verkondiging:*

1. Mensen vangen...

- a. Geen onaangename evangelisatie of agressieve bekeringsdrang ('geloof of ik schiet!').
- b. Beest-vissen gevangen om gedood te worden <-> mens-vissen gevangen om te leven! (Luc3 en 4)
Juist binnen Gods koningsmacht zijn mensen zo vrij als een vis!
- c. Vanuit de boot werpt Jezus zijn woorden uit als zijn 't visnetten. Hij wil mens-vissen vangen om hen het echte leven te geven. Simon moet Jezus' medewerker worden.

2. Wees niet bang, voortaan: er waren twee belangrijke dingen gebeurd met Simon Petrus:

a. Vertrouwen - vs 4-7

Wat weet een dominee van vissen?... Makelaar, vroedvrouw, dominee: ieder z'n vak!

Simon Petrus haalt z'n schouders op, maar: Mééster, als ú het zegt...

Met lege handen vertrouwen op de Meester en op de richting die hij wijst, ook al lijkt het je absoluut onmogelijk. En dan vangen ze toch een vis...

b. Vrezen - vs 8

Door de supergrote vangst ervaart Simon de supergrote tegenstelling tussen hem en Jezus: Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens! (Jes6:1-8; 1Tim1:12-17)

3. Een goede starthouding voor Jezus' volgelingen

a. We moeten Jezus zó vinden, dat we hem eigenlijk... *niet* willen volgen.

'Christen zijn is nooit een ideologie die lekker ligt. Het belijden van de Heer ontwricht je. Christen ben je daarom met vreze en beven.' (prof.dr.Bram van de Beek)

b. Paulus:

- 
- 'De minste van de apostelen, de naam niet waard' (1Cor15:9; in het jaar 54).
 - 'De allerminste van alle heiligen' (Ef3:8; in 61).
 - 'De eerste, de grootste zondaar' (1Tim1:15; in 65).

c. De grootste heilige blijft een gerechtvaardigde zondaar, niet bang om zijn-haar hand in die van God te leggen én dagelijks vertrouwen uit te spreken in Jezus en zijn (soms onbegrijpelijke) woorden.

d. Wie weet wat ontvangen is, ontvangt ook: vs5, 7 en 9!

Gesprekspunten naar aanleiding van de preek:

Vertrouwen

Jezus Christus vinden en volgen wil zeggen: Je staat met lege handen, maar vertrouwt op de Meester en op de richting die hij wijst, ook al lijkt het je absoluut onmogelijk. Hoe reageer je?

- a. Dat vind ik onmogelijk!
- b. Daar ben ik het niet mee eens, want...
 - c. Dat probeer ik, hoewel ik het niet makkelijk vind.
 - d. Dat wil ik gewoon niet!
 - e. Ik heb 't idee dat het me steeds vaker lukt, bijvoorbeeld...

Vrees

Wie Jezus Christus echt vindt, wordt zich meer en meer bewust van eigen kleinheid. En wordt zich zo steeds dieper bewust behoefte te hebben aan genade. Vergevende en reinigende genade. Herken je dat uit je eigen leven? Waarom (niet)? Deel ervaringen met elkaar.

* Vind je jezelf een 'visser van mensen'? Waarom (niet)?

Zo niet, waar zit dat bij jou op vast? Vind je mensen-vangen niet jouw taak?
Gebrek aan vertrouwen? Vrees? Of op iets anders?

* Simon Petrus ontvín! Ken jij die ervaring ook?