

## Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 15 april 2022, 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Mw. T.A. Abbring	Ouderling	: Wim v/d Lingen
Diaken	: Karen Hunink & Ite Weide	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Jelle de Vries & team	Projectie	: Corné de Haas
Techniek	: Jonathan Hoekstra	Kosters	: Jan vd Ham
Lezer	: Gerard Veenman		

Bijzonderheden: Goede Vrijdag

---

Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst

**Instrumentaal:** Zo lief had God de Vader ons **(Geen tekst op beamer)**

Stilte  
Votum en groet

**Zingen:** Gezang 182 : 1, 4, 6. - Jezus, leven van ons leven

We belijden ons geloof GC 47, 52-54 (zie onder)

**Zingen:** Opw. 480 - U stierf voor mij

Gebed

**Luisterlied:** Mijn God Ps 22 Psalm project. **(Geen tekst op beamer)**

Lezen: Psalm 22 HSV

Meditatie deel 1: Door God verlaten (klaaglied)

Lezen Matt. 27:27-32

**Zingen Ps. 22:2 DNP**

Lezen Matt. 27:33-36

**Zingen Ps. 22:5 DNP**

Lezen Matt. 27:37-44

**Zingen Ps. 22:3 DNP**

Lezen Matt. 27:45-46

**Zingen Ps. 22:1 DNP**

Lezen Matt. 27:47-50

**Zingen Ps. 22:4 DNP**

Lezen Matt.27:51-54

**Zingen Ps. 22:6,7 DNP**

Meditatie deel 2: Door God gered (danklied)

**Zingen:** Opw. 706 - Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Dankgebed

We doven de paaskaars

**Zingen:** Taizé - Als alles duister is (**Te vinden in: Yout for Christ 25b/HH413/Taizé**)

Zegen

We verlaten in **STILTE** de kerkzaal

## **Tekst van geloofsbelijdenis uit de Gewone Catechismus**

### **Vraag en antwoord 47**

Wie is Jezus?

Hij is de levende Heer, één met Zijn hemelse Vader.

In Jezus van Nazareth kwam de God van Israël als medemens bij ons wonen.

In spreken en doen brengt Hij Gods Koningschap.

Aan het kruis legde Hij Zijn leven af, om het na drie dagen weer nieuw te ontvangen.

Zo rekende Hij af met de machten van zonde en dood en is Gods nieuwe wereld voor ons begonnen.

### **Vraag en antwoord 52**

Hoe brengt Jezus ons bij God?

Door als priester Zijn leven vrijwillig te geven als offer voor onze zonde en ons tekort,

door in onze beproevingen, twijfels en lijden voor ons te bidden

en door ons te zegenen in ons dagelijks leven.

### **Vraag en antwoord 53**

Hoe zit het met het offer van Jezus?

Jezus liet Zich in heel Zijn leven leiden door de wil van Zijn hemelse Vader.

Hij heeft ons zó lief, dat Hij in onze plaats de straf droeg die wij met onze zonde verdienen.

Dat deed Hij door Zijn leven te geven in de dood aan het kruis.

### **Vraag en antwoord 54**

Wat betekent het voor jou dat Jezus Zijn leven voor je heeft gegeven?

Zijn vernedering aan het kruis maakt de weg naar God vrij, zodat ik zonder schaamte en hoopvol naar mijn hemelse Vader kan gaan.

Zijn dood zet een kruis door mijn oude bestaan, waarin ik mij trots en ongehoorzaam van God afkeer.

Zijn laatste woorden geven ook mij het vertrouwen dat ik veilig ben in de handen van God, ook als ik sterf.

## **Tekst van Psalm 22 De Nieuwe Psalmberijming**

1. Mijn God, mijn God, waarom verlaat U mij?

Waarom gaat U aan mijn geroep voorbij?

Ik smeek voortdurend: 'Red mij, maak mij vrij.'

Niets laat U horen.

Mijn rusteloze klagen gaat verloren.

Ik smacht naar U, die bij uw volk wilt wonen.

Heilige Heer, die op ons lied wilt tronen –

waar blijft U nu?

2. Ons voorgeslacht verlost U altijd;

zij hielden vast aan uw betrouwbaarheid

en zonder uitstel heeft U hen bevrijd

wanneer zij baden –

maar ik ontvang geen kruimeltje genade.

Veracht, bespot kruip ik over de aarde.

Ik ben een worm, zo zwak en zonder waarde,

zo zonder God.

3. De mensen kijken op mijn lijden neer.  
Ze grijnzen: 'Richt je nu maar op de HEER.  
Hij mag je graag, Hij helpt je vast een keer  
uit de ellende.'  
Van jongs af aan wist ik dat U mij kende.  
Vanaf de moederschoot zag U mijn noden;  
sindsdien heeft U mij zorgzaamheid geboden.  
Grijp nu ook in.

4. Mijn angst wordt groter, ik ben zielsalleen.  
Stotige stieren lopen om mij heen.  
Een leeuwentroep, roofzuchtig en gemeen,  
wil mij verscheuren.  
Mijn hart is zwak, door niets meer op te beuren.  
Droog als een scherf voel ik mezelf bezwijken.  
Mijn botten kraken en mijn krachten wijken.  
O God, ik sterf.

5. Als wrede honden drijven ze mij voort.  
Mijn handen en mijn voeten zijn doorboord.  
Ze spelen om mijn kleren – ongehoord.  
Ik hang te schande.  
Grijp in, HEER, red mij uit hun leeuwentanden.  
Verhoor mij toch, ik smeed U haast te maken.  
HEER, laat hun stierenhorens mij niet raken.  
Antwoord alsnog.

6. U antwoordt mij in mijn vertwijfeling.  
Mijn broeders horen hoe ik voor U zing.  
U heeft mij niet veracht: opnieuw ontving  
ik licht en leven.  
Volk van de HEER, juich mee, Hij is verheven.  
Zijn hand bereidt een feest voor arme slaven.  
Wie naar Hem zoekt, ontvangt zijn goede gaven  
in eeuwigheid.

7. Eens zal men Hem erkennen, overal.  
De dag komt dat de wereld knielen zal  
voor de geduchte Heer van het heelal:  
Hij zal regeren.  
Straks zal zelfs wie begraven is Hem eren.  
Het nageslacht zal al zijn daden prijzen  
en aan zijn recht en goedheid eer bewijzen:  
het is volbracht.