

**Zondag 27 maart 2022 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur**  
Lambert Heijnricstraat 23, Amersfoort

Voorganger:	-
Ouderling:	Sander vd Bent
Diaken:	Karen Hunink, Marloes Bergsma
Muziekteam:	Jelle de Vries
Geluid:	Jonathan Hoekstra
Koster:	Jan vd Han, Jan Dirk vd Niet
Beamer:	Jefta de Graaf
Bijbellezer:	Jefta de Graaf
Kindermoment:	Reina Dijksterhuis
Bijzonderheden:	Jeugddienst

Welkom door Florens

We heten u van harte welkom in deze jeugddienst. Ook een hartelijk welkom voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon of het internet. Deze dienst wordt mede georganiseerd door de jeugdclub 15-18 jaar van onze kerk.

Het is daarom ook een wat anders vormgegeven dienst dan normaal. De preek zal nl. bestaan uit het persoonlijke verhaal van 5 personen uit onze gemeente over wat GOd voor hen betekent en hoe zij God ervaren. Ook is er gelegenheid tot vragen stellen. Verder zullen we zingen, is er een schriftlezing en zullen we bidden. We hopen op een mooie dienst.

*Bemoediging en groet* door Florens

*Onze hulp is in de naam van de Heer  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  
Die trouw houdt tot in eeuwigheid  
en nooit loslaat wat Zijn hand is begonnen.  
Genade zij u en vrede,  
van God onze Vader  
en van Jezus Christus onze Heer*

Zingen:

Kom nu is de tijd – Opw. 539

Bereidt de weg van de Heer – Opw. 293

Jezus ik wil heel dicht bij u komen – Opw. 502

Kindermoment door Reina

Gebed voor de kinderen die naar bijbelklas gaan door Reina

Kinderlied: Vrij zijn – Elly & Rikkert

Kinderen naar bijbelklas

Schriftlezing: Ruth 2

door Jeftha

Sprekers:

1. Spreker: Mieke Smid
2. Spreker: Anne Marie Dijkman
3. Spreker: Karen Hunink
4. Spreker: Sarah Zomer
5. Spreker: Bas Wierenga

Zingen: Juicht voor de Heer – Opw. 461

Voorbede

door Lennert met jongere

Collecten aankondiging door Florens en korte toelichting door Tina

1. Jeugdwerk eigen gemeente
2. extra collecte vluchtelingen Oekraïne – Gastvrij Leusden

Zingen: Awesome God

Zegen

door Florens

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:  
Dat je ogen met mildheid kijken,  
Dat je handen open zijn en opbouwen.  
Dat je luistert tot in het zwijgen,  
Dat je woorden oprecht zijn  
En dat je in hart en nieren bewogen bent  
Om de mens op je weg.  
God zegene jouw weg,  
Moge jouw leven tot Gods eer zijn. Amen.

Mededeling kerkenraad

door Sander