

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 6 maart 2022, 10.00 uur

Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

| | | | |
|------------|--------------------|-----------|----------------|
| Voorganger | : Erik Mouissie | Ouderling | : Ellen |
| Diaken | : Francien & Karen | Dienstco | : Tina |
| Muziek | : Jiska & team | Projectie | : Jaron |
| Techniek | : Jonathan | Kosters | : Ite & Heleen |

- Welkom en mededelingen door Ellen van der Lingen
- Lofprijzing:
Met open armen - Schrijvers voor Gerechtigheid
Immanuel - Opwekking 576
Open mijn ogen - Opwekking 600

Met open armen - Schrijvers voor Gerechtigheid

- Kom, als je honger hebt of dorst.
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen.

Kom, als je moe bent van je vlucht.
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom, met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen.

Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom in Gods huis.
Welkom, welkom thuis.

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen.

- Stil gebed, aanvangswoorden en groet
- Zingen als antwoord op Gods groet: Psalm 84:3 en 6
- Gebed
- Kindermoment door Damaris – start 40-dagenproject
Kinderlied: Elke stap (KO 261)
(kinderen gaan met hun lantaarntjes naar de BBK)
- Dienst van het Woord
 - Inleiding <https://youtu.be/lyfUHT5vazw>
 - Bijbellezing: Genesis 4 (door Mirjam van der Bent)
 - Uitleg en verkondiging: Twee-deling

Tijdens de preek: Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig, God

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!

Maak ons hart onrustig, God.
Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.

Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.
Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!

Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

- Vervolg van de preek
- Zingen: Zingende gezegend 199 (melodie: Gezang 446)

1
In Christus brengt God ons terecht,
Hij blijft zijn schepping trouw;
in Hem bestaat geen Heer, geen knecht,
geen man meer en geen vrouw.

2
In Christus is de muur geslecht
die haat en scheiding bracht,
Hij was als meester aller knecht,
zijn zwakheid was zijn kracht.

3
In Christus is geen bruin of blank,
geen heiden en geen jood,
Hij is de nieuwe mens, God dank,
de grens aan haat en dood!

4
In Christus is de minste meer,
wie schulden had, maakt winst,
de slaaf niet minder dan de heer,
de meeste krijgt het minst.

5
In Christus zal God met ons zijn,
Hij geeft vermoelden rust,
een vader bij zijn kind in pijn,
een moeder die het kust.

6
In Christus wenkt een nieuw bestaan

een stad, versierd als bruid,
met poorten die wijd openstaan
daalt dan de hemel uit!

- Dankzegging en voorbede door Ellen
- Kinderen komen terug uit de BBK
- Dienst van de offers: collecte voor Vereniging Steun Oost-Soemba
- Luisterlied/Zingen: <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/kom-in-actie/vieren/lied-wij-delen/>

*Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.*

*Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.
Wij delen met jou en met iedereen
de hoop en de liefde van God.*

*Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo mogen wij delen met handen en hart,
totdat het een overvloed wordt.*

*Wij delen ver weg, we delen dichtbij,
één kerk, één wereld, één God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak,
en niemand kwam iets te kort.*

*Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
als delen een deel van ons leven wordt.*

- Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (melodie: Gezang 114 Liedboek)

'k Geloof in God de Vader, die almachtig
hemel en aarde schiep;
in Jezus Christus, Zoon uit God geboren,
die Hem tot aanzijn riep,
mijn Heer, die van de heilige Geest ontvangen,
geboren uit een maagd,
geleden heeft ten tijde van Pilatus,
onschuldig aangeklaagd.

Gekruisigd en gestorven en begraven,
gedaald in helse dood,
de derde dag verrezen, opgevaren,
zit Hij voortaan naast God,
vanwaar Hij op een dag terug zal komen
als rechter van 't heelal
en alle levenden en alle doden
ten oordeel dagen zal.

De heil'ge Geest, Hij wordt door mij beleden.
'k Geloof dat God ons geeft
een kerk die heilig is en in de wereld
als zijn gemeenschap leeft.

'k Geloof dat God mijn zonden wil vergeven,
mijn lichaam eens bevrijdt
van dood en ondergang, en ik zal leven
in alle eeuwigheid.

- Zegen