

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 5 sept. 2021 , 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik Mouissie; Amersfoort	Ouderling	: Embert Messelink
Diaken	: n.v.t	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Margreet v. Zanten & team	Projectie	: Jaron – Technici Kandelaar
Techniek	: Frits – Tecnici Kandelaar	Kosters	: Koster Kandelaar (Willem)
Lezer	:Carina Schaaai		

Bijzonderheden: - Afscheid Pastor Erik
- Dienst om 14:00 in de Kandelaarkerk (Heiligenbergerweg 64, Amersfoort)

-
- Welkom en mededelingen **Embert**
 - Zingen: **Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer** **Margreet & team**

Refrein:

Juicht, want Jezus is Heer,
kinderen Sions, verblijdt u ter ere
van Hem die ons liefheeft.
Hij is verrezen en leeft,
Jezus, de Koning, die mensen
het leven weer geeft.

(tegenstem dames)

Wij juichen tot eer
van onze God, die ons liefheeft.
Wij juichen tot eer van onze God.

Refrein:

Juicht, want.....

Couplet 1:

Liefde bedekt zijn schepping,
de bloemen, de vogels, het gras.
Zou Hij dan jou vergeten,
Jezus, die blinden genas, verrees.

(tegenstem dames)

Liefde is zijn schepping,
zou Hij jou vergeten.

Refrein:

Juicht, want.....

Couplet 2:

Wees als een boom, die vrucht draagt,
ieder seizoen op zijn tijd.
Drink van het levend water,
Jezus, de bron voor altijd, verrees.

(tegenstem dames)

Wees een boom die vrucht draagt,
drink het levend water.

Refrein:

Juicht, want.....

Couplet 3:

Wees dan het licht der wereld
Stralend herkenbaar van ver
Zodat men God zal eren
De blinkende morgenster verrees

(tegenstem dames)

Wees het licht der wereld
Dat men God zal eren

- Aanvangswoorden en groet

Allemaal / Erik

Allemaal:

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

Erik:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: Amen

- Kinderlied: **Evangelische Liedbundel 168**

Margreet & team

1

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

3

Dank U voor alle bloemengeuren,
dank U voor ieder klein geluk,
dank U voor alle held're kleuren,
dank U voor muziek.

4

Dank U dat U in moeilijkheden,
dank U dat U in pijn en strijd,
dank U dat U in alle tijden
toch steeds bij ons zijt.

5

Dank U dat U hebt willen spreken,
dat U, U hoort een ieders taal.
Dank U dat U het brood wilt breken
met ons allemaal.

6

Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

7

Dank U, uw liefde kent geen grenzen,
dank U dat ik nu weet daarvan.
Dank U, o God, ik wil U danken
dat ik danken kan.

- Gebed Embert
- Bijbellezingen: Genesis 2:4b-9 en Openbaring 21:1-5 Carina
- Uitleg en verkondiging: À Dieu, onderweg naar de tuin-stad!
- Dankgebed, afgesloten met het Onze Vader
- Wisselzang: **Zingende gezegend 101:1 (a), 2 (m), 3 (v), 6 (m), 7 (v), 8 (a)**
(mel. Gezang 290) Margreet & team

1

Ik zag het nieuw Jeruzalem
dat uit de hemel kwam,
de stad waarin weer klinkt de stem
van God en van het lam.

2

Maar wat ik zag, een tempel niet,
geen licht van zon of maan;
de tempel is God zelf - het licht
komt bij het lam vandaan.

3

De volken komen in dat licht
met al hun praal en pracht;
de poorten gaan er nooit meer dicht,
want nimmer is het nacht.

6

De levensbomen lopen uit,
staan elke maand vol vrucht:
genezend groen dat daar ontspruit,
waar elke vloek voor vlucht.

7

Al wie God dient en Hem vereert
die ziet zijn zonneshijn;
zijn naam die alle zonde weert
zal op hun voorhoofd zijn.

8

Wie diende heerst nu mee met Hem
de nacht verliest het pleit;
uw licht, o stad Jeruzalem,
is God, in eeuwigheid!

- Collecte voor Ned. Ger. instelling arbeidszaken (NGA)

Muziek: ????

- Zingen: **Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 460)**

Margreet & team

1. Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.
2. Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid –
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.
3. Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit –
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!

- Zegen

- Zingen: **NLB Lied 416**

Margreet & team

Ga met God **want** Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God **want** Hij zal met je zijn.

Ga met God **want** Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God **want** Hij zal met je zijn.

Ga met God **want** Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God **want** Hij zal met je zijn.

Ga met God **want** Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God **want** Hij zal met je zijn.

Gemeente mag nog even gaan zitten.

Alex zal, namens de kerkenraad, Pastor Erik en Lijda toespreken.