

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 22 aug. 2021 , 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: ds. G. Bronsveld; Hattem	Ouderling	: Mareike vd Keur
Diaken	: - -	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Jesse Dijkman	Projectie	: Corné de Haas
Techniek	: Frits Bijlenga	Kosters	: Michiel vd Keur & Jan vd Ham
Lezer	: Otteline Veenman		

Bijzonderheden: Liedteksten onder de liturgie

Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst

Votum en Groet:

Allemaal:

De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.

Predikant:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: Amen

Zingen: Gez. 1: 1, 4

Gebed

Kinderlied: Kinder Opwekking 150 "Vertrouwe maar op God"

Schriftlezing: Prediker 1 (door Otteline Veenman)

Zingen: Opwekking 713 – Als U het huis niet bouwt

Preek

Zingen: Gez. 75: 8,9

Dankgebed en voorbede

Credo (zie onder)

Collecte voor Ned. Ger. Predikantenopleiding (NGP)

Slotzang: Opwekking 798 Houd vol

Zegen.

GEZANG 1: 1, 4

1:

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

4:

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Kinderlied: Vertrouw maar op God (150)

Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.
Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat doet Hij echt. (2x)

In de bijbel daar zegt Jezus:
'Ik ben bij je elke dag.'
Dus dat mag je zeker weten,
wat er ook gebeuren mag!

Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.
Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat doet Hij echt.

In de bijbel daar zegt Jezus
dat Hij terugkomt op een wolk.
En dan gaan we naar de hemel,
met z'n allen als Gods volk!

Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat zal Hij zeker doen.
Vertrouw maar op God,
wat Hij zegt dat doet Hij echt. (2x)

Opwekking 713: Als U het huis niet bouwt

Alles wat ik ben behoort U toe
En al wat ik op aarde heb,
Ontving ik dankzij U.
Ik zet mijn trots en eergevoel opzij;
Het dienen van mijn Heer is nu
Het hoogste doel voor mij.

Want als U het huis niet bouwt,
Is mijn moeite tevergeefs.
Als U niet werkt door mij
Blijft er niets dat waarde heeft.
Ik wil bouwen aan een huis
Dat de vuurproef kan doorstaan;
Iets dat blijvend is,
Waarvan U zegt: "Goed gedaan".

Zo gauw wens ik wat U een ander geeft
En zie ik niet de gaven
Die U mij gegeven heeft.
Heer, blaas het vuur aan
Dat U eens begon;
Ontsteek in mij een liefdesvuur
Dat iedereen zal zien.
Voor de glorie van uw Naam.
Glorie van Uw Naam!

Want als U het huis niet bouwt.....

Voor de glorie van uw Naam
glorie van uw Naam
glorie van uw Naam
glorie van uw Naam

Want als U het huis niet bouwt.....

Gezang 75: 8, 9.

8

Gij zijt het licht van God gegeven,
een zon die nog haar stralen spreidt,
wanneer het nacht wordt in ons leven,
wanneer het nacht wordt in de tijd.

O licht der wereld, zie er is
voor wie U kent geen duisternis.

9

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Credo:

DE APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS

- 1. IK GELOOF IN GOD, DE VADER, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde;**
- 2. EN IN JEZUS CHRISTUS, ZIJN ENIGGEBOREN ZOON, ONZE HERE**
- 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,**
- 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood,**

5. ten derde dage opgestaan van de doden,
6. opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

8. IK GELOOF IN DE HEILIGE GEEST;

9. Ik geloof een heilige algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10. de vergeving der zonden,

11. de opstanding van het lichaam

12. en het eeuwige leven.

Amen

Opwekking 798: Houd Vol

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

Het is een zegetochtVan heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit alleen

Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen