

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 15- 08- 2021, 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger : Roel Koelewijn - Bunschoten
Diaken :
Muziek : Margreet & Kees
Techniek : Wim & Willem Jan
Bijbellezer: : Florens

Ouderling : Petra
Dienstco : Tina
Projectie : Jaron
Kosters : Heleen,
Rien

Welkom en mededelingen

Zingen: De vreugde van U is mijn kracht – Opw. 654

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 62: 1 en 5 - Mijn ziel is stil tot God mijn Heer

Wetslezing/leefregels (voorganger)

Zingen: Spreek, O Heer, door uw heilig woord - Opw. 689

Gebed (voorganger)

Zingen: kinderlied: 'Iedereen is anders' – Ok4kids

Bijbellezing: Prediker 4: 4 tot 6 en Filippenzen 4: 1-9 - Florens

Preek: Filippenzen 4: 4-7 De liefde van de Vader geeft vreugdevolle Rust

Zingen: U geeft rust – Opw. 855

Dankgebed en voorbeden

Collecte: HIP (Hulp in Praktijk)

Zingen: Lopen op het Water – Opw. 789

Zegen

Liedteksten:

Opw 654: Dank U voor deze nieuwe dag

Dank U voor deze nieuwe dag
Die ik van U ontvangen mag,
Heer wat een zegen,
Elke dag opnieuw.
U geeft uw liefde telkens weer
En uw genade keer op keer,
Iedere morgen, elke dag opnieuw.

U geeft mij vrede
Die de wereld niet geeft,
U geeft mij blijdschap
Door uw Heilige Geest.

Ja, de blijdschap die U mij geeft,
Is meer dan de vreugde
Die de wereld heeft.
Als de zon schijnt
En in de donkere nacht;
De vreugde van U is mijn kracht,
De vreugde van U is mijn kracht.

Psalm 62: 1 en 5

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen

Opw 689: Spreek, O Heer, door uw heilig woord

Spreek, O Heer, door uw heilig woord,
Dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons
En verander ons naar uw evenbeeld.

Zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
Onze daden maakt tot getuigenis.

Spreek, O Heer en voltooi in ons
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
Echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu
In het heilig vuur van uw zuiverheid.

In geloof zien wij dan uw majesteit
En uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
Overwinning geeft over ongeloof.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,
Laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon,
Onze vaste grond tot in eeuwigheid.

Uw genade geeft ons de zekerheid:
Al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
En uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
Wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Opw 855: U geeft rust

U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel

De aarde kent uw grote kracht.
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.
En ook de zee, zo woest en diep
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.
U geeft rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,
ook als de twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
Door alles heen, door alles heen.

U geeft rust. Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.
De storm herkent nog steeds zijn naam.
U geeft rust in mijn ziel.

Opw 789: Lopen op het water

U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen

Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God, leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij