

Pinksterzondag 4 juli 2021 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur

Lambert Heijnricstraat 23, Amersfoort

Voorganger: Auke Siebenga
Ouderling: Alex Hoekstra
Diaken: -
Muziekteam: Kees Bos
Geluid: Jonathan Hoekstra
Koster: Jacques Pilon, Irene Blom
Beamer: Jaron Zomer
Bijbellezer: -

- Welkom en mededelingen Alex
- Zingen (staande): **Opwekking 733**

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stukt en mijn einde komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

- Votum en groet (staande)

Allen:

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

Auke:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allen: Amen.

- Zingen: **Psalm 37: 1, 5 en 10** (DNP) (melodie opw 124)

Wees niet afgunstig op wie onrecht plegen,
want zij verwelken en dan gaan ze heen.
Vertrouw op God en wandel op zijn wegen.
Zoek vrede en geluk bij Hem alleen,
dan krijg je wat je wilt: zijn rijke zegen.
Straks blijkt jouw eerlijkheid voor iedereen.

Wie slecht is houdt van lenen en van nemen;
Steeds weer staat hij bij iemand in het krijt.
Uitdelen is ene kenmerk van degene
Die zich aan recht en wet heeft toegewijd.
De HEER treft zondaars en ze zijn verdwenen,
Maar wie oprecht is, geeft Hij vrolijkheid.

Kijk naar de levensloop van de oprechten:
Hun toekomst is vol vrede voor altijd.
De HEER verlost wie aan het goede hechten,
Maar goddelozen raken alles kwijt.
Zij worden weggevaagd, terwijl Gods knechten
Zich bij Hem koesteren in veiligheid.

- Gebed

- Kinderlied: **Ik ben** (oke4kids)

Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht

Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet
Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal

Je voelt Me in de wind
je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed

Ik ben het begin ... (2x)

Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem
dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!

- Bijbellezing: Matteus 13: 24-30

- Uitleg en verkondiging
- Zingen: **Opwekking 687**

Heer, wijs mij uw weg
en leid mij als een kind
dat heel de levensweg
slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt
om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg,
die zuiver is en goed.
Uw woord is onderweg
als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt,
het donker is,
leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil
aanvaarden als een kind
dat blindelings en stil
U vertrouwt, vrede vindt.
Als mij de wil ontbreekt
uw weg te gaan,
spreek door uw Woord en
Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan;
maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan
en waarheen U mij zendt.
Als ik de weg niet weet,
de hoop opgeef,
toon mij dat Christus heel
mijn weg gelopen heeft.

- Dankzegging en voorbede, afgesloten met Onze Vader
- Dienst van de offers: collecte voor Ned Ger Instelling Toerusting
- Zingen: **LB 296**

- 1 Ik kom met haast, roept Jezus' stem.
Hij heeft de dood verslagen.
Nu zal al wie gelooft in Hem
de kroon des levens dragen.
Wijk niet van Hem.

Hoor naar zijn stem.
Reeds wenken ons van boven
de scharen, die Hem loven.

2 Ik kom met haast, Ik kom! Houd vast
wat Ik u heb gegeven.
Er blijft bij alle aardse last
een open deur ten leven.
Werp van u af
wat ik niet gaf.
Blijf u standvastig scharen
bij wie mijn woord bewaren.

3 Ik kom met haast, houd wat gij hebt,
nog is de worst'ling gaande.
Ik ben 't, uit wie gij krachten scheidt,
houd in de strijd u staande.
Zie op naar Mij:
Ik blijf nabij.
Ik houd u vast in 't lijden.
Niets zal u van Mij scheiden.

- Zegen