

Zondag 18 april 2021 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur

Voorganger: Erik Mouissie
Ouderling: Marc Dijksterhuis
Techniek: Frits Bijlenga
Projectie: Jaron Zomer
Koster: Ite Weide
Dienstco: Hilde van Es

- Intro: Psalm 96 Sela https://youtu.be/VX_9vDZNUlw

Zing voor de Heer een nieuw lied,
heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing voor de Heer een nieuw lied:
Heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing een loflied voor Hem, tot de eer van zijn naam
en vertel iedereen dat Hij redt.
Vertel alle volken hoe groot Hij is
en van de wonderen die Hij heeft gedaan.

Let niet op de goden van andere volken,
want het is de Heer die de hemel heeft gemaakt.
Zijn glans en glorie gaan voor Hem uit.
Zijn macht en luister omringen Hem.

Zing voor de Heer een nieuw lied,
heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing voor de Heer een nieuw lied:
Heel de aarde, zing voor de Heer.

Alle stammen, volken, erken nu de Heer.
Geef Hem nu de eer, alle majesteit en macht.
Prijs de grootheid van zijn Naam.
Kom naar huis en breng Hem dank.

Zing voor de Heer een nieuw lied,
heel de aarde, zing voor de Heer.
Zing voor de Heer een nieuw lied,
Heel de aarde, zing voor de Heer.

Buig nu voor de Heer, in zijn heilige glorie.
De aarde die zal sidderen en beven als Hij komt.
Vertel de volken; de Heer is koning.
Vast staat de wereld en wankelt niet.
Hij zal recht doen.

En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.
De velden verheugen zich met alles wat er groeit, de bomen jubelen het uit.
En de hemel en aarde juichen, de zee zal van vreugde bruisen.
De velden verheugen zich met alles wat er groeit, de bomen jubelen het uit.
Zing voor de Heer, Hij komt om recht te doen.
Zing voor de Heer, Hij maakt zijn trouw bekend.

- Welkom en mededelingen

Marc

- Zingen: Opwekking 192

<https://youtu.be/Q6weLIBStE>

Ik kom in uw heiligdom binnen,
't voorhangsel ga ik voorbij.
Ik breng U mijn offer, een zoete geur,
vrucht van wat U deed in mij.
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer.
't Gaat nu alleen om uw eer.
't Reukwerk van mijn lofgezing
stijgt op in uw woning.
Ik kniel voor de troon van mijn Koning.
Samen met mijn stem hef ik
ook mijn handen op tot U,
het loflied komt diep uit mijn hart.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal
voor eeuwig.
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht
komen U toe, God van 't heelal.

- Aanvangswoorden en groet

Allemaal / Erik

Allemaal:

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

Erik:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: Amen

- Zingen Kinderlied: KO 238 Trek de wereld in

<https://youtu.be/RplAaZ2YUFY>

Trek de wereld in,
vertel het goede nieuws
dat God zijn Zoon gegeven heeft
zodat een ieder die Hem gelooft
en vertrouwt op wat Hij zegt
niet verloren gaat maar eeuwig leeft.

En Jezus die belooft:

Ik ga altijd met je mee,

Ik laat je nooit alleen.

Nee, we zijn altijd met z'n twee.

- Gebed

Marc

- Inleiding op het thema
- Bijbellezingen: Efeziërs 2:11-18 (centraal: vs17-18)
- Uitleg en verkondiging: Gods verlangen is wereldwijd!
- Zingen: Zingende gezegend 199 (melodie Gezang 446):1, 2, 3 en 6
<https://youtu.be/DspwejETJvc>

1

In Christus brengt God ons terecht,
Hij blijft zijn schepping trouw;
in Hem bestaat geen Heer, geen knecht,
geen man meer en geen vrouw.

2

In Christus is de muur geslecht
die haat en scheiding bracht,
Hij was als meester aller knecht,
zijn zwakheid was zijn kracht.

3

In Christus is geen bruin of blank,
geen heiden en geen jood,
Hij is de nieuwe mens, God dank,
de grens aan haat en dood!

6

In Christus wenkt een nieuw bestaan
een stad, versierd als bruid,
met poorten die wijd openstaan
daalt dan de hemel uit!

- Dankgebed, afgesloten met het zingen van het Onze Vader (Opwekking 436)
<https://youtu.be/UBKpfzqFRFo>

Onze Vader in de hemel,
Heilig is uw naam.
Laat uw koninkrijk
Spoedig komen.
Laat uw wil worden
Gedaan.
In de hemel, zo ook hier
Op aard'.

Refrein: Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.
Want van U is het koninkrijk,
De kracht en de heerlijkheid,
Tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel,
Geef ons daag'lijks brood.
En vergeef ons onze schulden,
Gelijk ook wij dat doen.
Hen vergeven die ons
iets schuldig zijn. (Refrein)

En leidt ons niet in verzoeking,
Maar verlos ons van het kwaad.

Refrein, afgesloten met Amen. Amen

- Gesproken geloofsbelijdenis
- Afscheid van de jeugdwerker, Annet Prins
- Collecte voor Sticht. A'foort-Sântimreu
Tijdens de collecte luisteren we naar:
Psalm voor Nu 87 <https://youtu.be/JNcMR2-MjQ8>

Marc / Mareike

De stad die hij stichtte op heilige bergen
Heeft het hart van God
En noem van Sion om het even welke poort:
Hij is eraan verknocht
Meer dan aan welke stad van Jakob ook

Ze spreken grote woorden over jou
Jij stad van God
O stad van God
Of ze nu uit Egypte komen of uit Babel
Van noord of zuid, de HEER zegt over hen:
'Ze zijn geboren in Jeruzalem.'

Van eindeloos veel mensen stelt men vast:
'Geboorteplaats:
Jeruzalem.'
Dan maakt de hoogste Heer zijn stad zelf sterk en veilig
En in de boeken schrijft hij over hen:
'Zij zijn geboren in Jeruzalem.'

En iedereen HEER, die in uw stad asiel zocht
Zingt en danst op straat
'Jeruzalem', zo klinkt het steeds weer in hun lied
'is mijn geboorteplaats.'
'Jeruzalem, jij bent mijn brongebied!'

- Zegen

⇒ **VRAAG (vóór de preek)**

Luister naar: <https://www.sela.nl/liederen/103/ik-zal-er-zijn.html>

Welk(e) woord/zin/gedeelte spreekt je het meeste aan? Waarom?

⇒ **VRAAG (ná de preek)**

Via de 'offers van onze lippen' (gebed, zingen) krijgen we toegang tot de Vader. Ervaar je dat ook zo? Zou je meer van zulke 'offers' kunnen noemen?