

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 11-04-2021, 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger : Ds. Dirk Groeneveld (GKV
Martuskerk)
Diaken :
Muziek :
Techniek : Jonathan

Ouderling : Wim v. Rijnsouw
Dienstco : Tina
Projectie : Corné
Kosters : Jan v.d. Ham

-
- Welkom en mededelingen

Wim

Toewijding:

Zingen: Opwekking 573 – 'Heer, U bent welkom'

<https://www.youtube.com/watch?v=kcd1pNFag2g>

We zijn hier bij elkaar
Om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
Om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat Hij goed is.
En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.

We zijn hier bij elkaar
Om de koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar
Om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar
Om te vieren dat Hij goed is.

En wij prijzen en aanbidden Hem,
Jezus onze Heer!

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.

Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.

Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op
Naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom,
U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U,
U bent welkom in ons midden.
U bent welkom in ons midden.
U bent welkom in ons midden.
U bent welkom in ons midden.
U bent welkom in ons midden.
U bent welkom in ons midden

Votum en groet

Zingen: KinderOpwekking 118 – 'Meer en meer':
<https://youtu.be/SpSIYmZc9UU>

ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus

ik wil meer en meer
gaan lijken op Hem
ik wil meer en meer
gaan lijken op Jezus
ik wil meer gaan lijken op Hem

in alles wat ik ben
en alles wat ik doe
wil ik zijn zoals Jezus dat wil
dus ook op elk moment
en niet zo 'af en toe'
want dat maakt een heel groot verschil

ik wil meer en meer...

ik wil graag dat de mensen
Jezus in mij zien
omdat ik een getuige wil zijn
al ben ik nog wat jong
nou en! en bovendien
is voor Jezus niemand te klein

ik wil meer en meer...

toch merk ik telkens weer
dat ik het zelf niet kan
daarom geeft God zijn Heilige Geest
Hij helpt mij meer en meer
te leven naar Gods plan
zonder Hem was ik nergens geweest

ik wil meer en meer...

Gebed

Verkondiging:

Lezen: Psalm 27

Zingen: LB 103e – 'Bless the Lord my soul': <https://www.youtube.com/watch?v=UYLKrFOLS-E>

Bless the Lord, my soul
and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.

vertaling:

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.

Prijs de Heer, mijn ziel,
die mij het leven geeft.

Preek: God is mijn licht

Zingen: Mozaïek – 'U bent sterker': <https://www.youtube.com/watch?v=q2h5GKZAsKA>

Zoals een sprankje licht het duister breekt

U bent sterker

Mijn angst verstilt wanneer uw liefde spreekt

U bent sterker

Licht dat altijd schijnt

Liefde zonder eind

En moet ik door een dal van lijden gaan

U bent sterker

en als ik val en niet meer op kan staan

U bent sterker

Licht dat altijd schijnt

Liefde zonder eind

Refrein

Jezus U bent meer dan genoeg voor mij

Jezus U blijft mijn God in eeuwigheid

En als m'n leven hier ten einde loopt

U bent sterker

Want aan de horizon gloort nieuwe hoop

U bent sterker

Refrein

Jezus, U bent en blijft

Meer dan genoeg voor mij

Jezus, U bent en blijft

Mijn God in eeuwigheid

Refrein

Licht dat altijd schijnt
Liefde zonder eind

Dankzegging:

Dankgebed met voorbede door Wim

Aankondiging collecte voor Stl. ElRoi (filmpje)

Zingen: Psalm 27 (The Psalm Project): <https://www.youtube.com/watch?v=Jt5qdRONvCY>

God is mijn licht, mijn heil wie zou ik vrezen
Ik steun op hem verlaat mij op de Heer
veilig bij God, hoef ik niet bang te wezen
Hij is mijn hulp wat mij bedreigt valt neer

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar hij mij liefdevol ontvangt
Die veilig in zijn huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed

Hoor mij o Heer, ja wijs mij toch uw wegen
Wees mij een gids die veilig mij geleidt
Antwoord mij God en geef mij toch uw zegen
U die voor mij de weg al hebt bereid

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed

Dit ene is wat heel mijn hart verlangt
te wonen waar U mij liefdevol ontvangt
Die veilig in uw huis mij bergt en hoedt
Wacht op de Heer, mijn hart,
Ja wacht, houdt moed

Zegen