

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 14-03-2021, 10.00 uur

Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger : Pastor Erik Mouissie
Diaken : Karen & Ite
Muziek :
Techniek : Frits

Ouderling : Sander
Dienstco : Tina
Projectie : Jefta
Kosters :

Bijzonderheden: Biddag/ Maaltijd van de Heer

- Welkom en mededelingen Sander
- Votum&Groet (Sela) <https://www.sela.nl/liederen/1/votum-en-groet.html>

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.
Genade & vrede van God de Vader.
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.
Hij woont met zijn Geest in ons.
Hallelujah, hallelujah. Amen.

- Gebed om Gods zegen over de dienst Sander
- Zingen: Kinderlied: KO 294: Als ik denk aan Jezus https://youtu.be/Xhxy_B84Zu8

Als ik denk aan Jezus
word ik warm van binnen
en beseft ik weer dat Hij om mij geeft.
Als ik denk aan Jezus
wil ik voor Hem zingen
en Hem danken dat Hij in mij leeft.

Refrein 2x:
U bent de Mooiste, (Blinkende Morgenster.)
de Beste, (Leeuw van Juda.)
de Sterkste (Licht van de wereld.)
en de Grootste. (Zoon van God.)

Als ik denk aan Jezus
word ik warm van binnen
en beseft ik weer dat Hij om mij geeft.
Als ik denk aan Jezus
wil ik voor Hem zingen
en Hem danken dat Hij in mij leeft.

(Refrein)

Mooier dan de mooiste droom,
beter dan de beste vriend,
sterker dan de sterkste rots,

de allergrootste God.

Als ik denk aan Jezus
word ik warm van binnen
en beseft ik weer dat Hij om mij geeft.
Als ik denk aan Jezus
wil ik voor Hem zingen
en Hem danken dat Hij in mij leeft.

- Inleiding en bijbellezingen: Johannes 1:14-18; Kolossenzen 1:15-20 Erik/Sander
- Uitleg en verkondiging: Jezus' relatie met *God* en met *zichzelf*
- Zingen: Zingende Gezegend 40:1 en 2

1

God dank! Er is een koning
die zorgt voor al wat leeft,
die zwaluwen een woning,
de vogels voedsel geeft;
die als de sneeuw weer smelt,
doet groeien, doet ontluiken,
doet bloeien, bomen struiken,
de bloemen op het veld.

2

Geloof dat God u hoorde,
dat overbodig is
te bidden met veel woorden -
God weet wat nodig is.
Zoek eerst zijn koninkrijk!
Zou God u dan niet kleden?
Gij zijt reeds hier en heden
meer dan een koning rijk!

- Gebed om zegen over gewas en arbeid, afgesloten met het Onze Vader
- Zingen: Zingende Gezegend 40:3, 4

3

Wat zouden wij dan klagen
de lange lieve dag
en duizend vragen vragen
en roepen wee en ach!
vindt gij uzelf te klein?
Wie zou het zover brengen
zijn lengte te verlengen
door lang bezorgd te zijn?

4

Laat liever vrolijk zingen
een lied, een nieuw gezang
al wat wij ontvingen
ons hele leven lang!

God zorgt voor goede vrucht:
wij weten van geen zaaien,
wij eten zonder maaien
als vogels in de lucht!

- Collecte voor Noodfonds
Muziek:
- Instellingswoorden
- Ronddelen van brood en wijn
- Dankzegging en voorbede voor vervolgte christenen
- Zingen: Psalm 72:4 en 7

4

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

7

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Israël leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull' de tijd.
Looft God de Heer, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de Heer.

- Zegen

⇒ **VRAAG (vóór de preek)**

Tijdens zijn leven op aarde had Jezus nauw contact met zijn hemelse Vader. Op welke manieren liet Hij dat zien en horen?

⇒ **VRAAG (ná de preek)**

Besef jij dat je van God afhankelijk bent? Zo ja, kun je concrete voorbeelden noemen? Zo nee, hoe vind je dat?

Houd jij van jezelf? Waarom (niet)?

Misschien kun je je antwoorden met anderen delen?