

Zondag 28 februari 2021 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur

- Welkom en mededelingen Wim
- Zingen: Gezang 487:1, 2 De Heer heeft mij gezien

1

De Heer heeft mij gezien en onverwacht  
ben ik opnieuw geboren en getogen.  
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,  
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.  
Zo komt Hij steeds met stille overmacht  
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2

Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.  
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.  
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,  
plant als een boom in ons zijn eigen leven,  
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid  
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

- Aanvangswoorden en groet Allemaal / Erik

**Allemaal:**

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.  
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

**Erik:**

*Voor jou en voor mij:*

*Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.*

**Allemaal:** Amen

- Gebed Wim
- Zingen: Kinderlied KO 170 U bent die u bent

U bent machtig, U bent groot  
U bent zo geweldig sterk  
machtiger dan een koning  
of een president  
U bent machtig, U bent groot  
U bent zo geweldig sterk  
U bent de allerbeste  
U bent die U bent

U bent de God van hemel en aarde  
de God van het heelal  
de God die alles weet en ziet  
ja, U bent overal  
U bent mijn Vader in de hemel

ver weg en toch dichtbij  
want door uw Heilige Geest  
woont U in mij

U bent machtig,.....

U bent de God van trouw en van liefde  
de God die eeuwig leeft  
de God die zelfs zijn eigen Zoon  
voor ons gegeven heeft  
dit goede nieuws wil ik vertellen  
ver weg en ook dichtbij  
en ook al valt dit soms niet mee  
U bent bij mij!

U bent machtig,.....

- Bijbellezing: Exodus 25:1-9; Johannes 1:1-18 Wim
- Uitleg en verkondiging: Mét! Erik
- Luister- en meezinglied: Zegenlied

De zegen van God, onze Vader  
zij met ons waar wij ook gaan.  
Hij zal ons behoeden, bewaren,  
en legt over ons Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Genade van Christus de Here,  
Zijn waarheid zij ons tot licht,  
om steeds meer Zijn liefde te leren,  
te leven op Hem gericht.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam,  
Hij zal er zijn en met ons gaan.

Hij zal door Zijn Geest ons geleiden,  
met kracht zal Hij naast ons staan,  
door vrede en hoop ons verblijden,  
zo zendt Hij ons in Zijn Naam.  
Sjaloom, sjaloom, Jahweh is Zijn Naam, )  
Hij zal er zijn en met ons gaan. ) 2x

- Dankgebed afgesloten met het Onze Vader
- Collecte voor Ned.Ger. instelling Toerusting (NGT)  
Luistermuziek:

- Zegen
- Zingen: Opwekking 334

Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
 waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
 Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.  
 Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
 Schijn in mij, schijn door mij.

Koor:

Kom, Jezus kom,  
 vul dit land met uw heerlijkheid.  
 Kom Heil'ge Geest,  
 stort op ons uw vuur.  
 Zend uw rivier,  
 laat uw heil  
 heel de aard' vervullen.  
 Spreek, Heer, uw woord:  
 dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
 Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
 Door het bloed mag ik U toebehoren.  
 Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
 Schijn in mij, schijn door mij. (Koor)

Staan wij oog in oog met U Heer.  
 Daalt uw stralende licht op ons neer.  
 Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
 U volmaakt wie volkomen zich geven.  
 Schijn in mij, schijn door mij. (Koor)

### VRAAG (vóór de preek)

Met wie 'heb' jij meer, met God de Vader, met Gods Zoon Jezus of met de heilige Geest? Kun je je antwoord toelichten?

### VRAAG (ná de preek)

In de preek zegt Erik: Waar ik mij vol vertrouwen aan vasthoud, is het woordje 'met'. Kun jij, in eigen woorden, uitleggen wat hij daar volgens jou mee bedoelt? Hoe kijk jij zelf hier tegenaan?