

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid – 21 02 2021 , 10.00 uur
Lambert Heijnricstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Ben Eikelboom, Rotterdam	Ouderling	: Petra Messelink
Diaken	: -	Dienstco	: Hilde van Es
Muziek	: -	Projectie	: Ron
Techniek	: Embert en Elco Messelink	Kosters	: -
Bijbellezer:	: Petra Messelink		

Bijzonderheden:

- Welkom en mededelingen Petra
- Zingen: Nieuwe Liedboek 536 Alles wat over ons geschreven is

<https://www.youtube.com/watch?v=bJghwvRNPIE>

1. Alles wat over ons geschreven is
Gaaf Gij volbrengen in de veertig dagen;
De tien geboden en de veertig slagen,
Dit hele leven dat geen leven is.
2. De schepping die voor ons gesloten was
Ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen.
O zoon van David, wees met ons bewogen,
Het vuur van bloed en ziel brandde tot as.
3. Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid
Zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken;
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken,
Gij hogepriester in der eeuwigheid.
4. Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan.
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven.
Ons is een loflied in de mond gegeven,
Sinds Gij de weg van 't offer zijt gegaan.

- Aanvangswoorden en groet

Allemaal:

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

Ben:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: Amen

- Kinderlied Kinderopwekking 261

<https://www.youtube.com/watch?v=EhQgIMWT2W0>

U bent God, U bent goed;
en ik prijs uw grote naam.

Elke stap die ik zet,
laat zien dat ik mij niet schaam.
Ik vertrouw op U, Heer,
en in U vind ik mijn kracht,
want U bent zoveel meer,
dan ik ooit zelf had verwacht.

Elke stap is mijn verklaring,
dat ik echt voor U wil gaan.
Met mijn hele hart U volgen;
stap voor stap achter U aan.
Ja, ik wil U beter kennen,
leren zien wie U echt bent.
Niets mag mij ervan weerhouden,
U te dienen elk moment.

Na na na na na na na na...

- Gebed Ben
- Inleiding op de Schriftlezing Ben
- Zingen: Opwekking 411: Geprezen zij de HERE

<https://www.youtube.com/watch?v=LQ6QENGp2ho>

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

Want het geknakte riet verbreekt Hij niet
Al wat beschadigd is herstelt Hij op den duur.
Wat walmt dat dooft Hij niet,
want Hij kent ons verdriet.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn warmte en zijn vuur.

Want een verbroken hart veracht Hij niet.
Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd.
Hij troost de treurenden,
de zwakke beurt Hij op.
Barmhartig schenkt Hij ons
zijn goedertierenheid

Geprezen zij de Here.
Dag aan dag draagt Hij ons;
die God is ons heil.

- Schriftlezing: Psalm 88 Petra
- Luisterlied Sela: Wanneer ik U niet vind

<https://www.youtube.com/watch?v=GT6p0CYAlbM>

Heer, uw wegen zijn zo vaak verborgen.
Is er iemand die U nog begrijpt?

Zoveel vragen blijven onbeantwoord,
zelfs al bid ik ze de hele tijd.

Heer, in U heb ik mijzelf gevonden.
Zonder U bestaat er ook geen mij.
Heer, waarom laat U uzelf niet vinden?
Als U weg bent, dan is alles kwijt.

*U bent liefde, ook als U ver weg lijkt.
U bent goed, al grijpt U soms niet in.
U bent hier, omarmt mij in mijn twijfel,
ook wanneer ik U niet vind.*

Help mij bidden als de hemel stil blijft.
Leer mij U te vinden in uw Woord.
Laat mij zien dat, boven mijn begripen,
U dichtbij bent en mijn vragen hoort.

Hoor mij aan, laat niet los.
Kom mij toch te hulp.

- Uitleg en verkondiging: Een lied in de duisternis Ben
- Luisterlied Opwekking 818 (Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus)

<https://www.youtube.com/watch?v=gOL301uju-c>

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt;
de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

Refrein:
Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.

(Refrein 2x)

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw
op die dag.

(Refrein)

En klinkt het overwinningslied.

- Dankgebed, afsluiting met gezamenlijk Onze Vader **Ben en Petra**
- Collecte voor Ver Steun Oost Soemba
- Zingen: Nieuwe Liedboek 755 (Toch overwint eens de genade)

<https://www.youtube.com/watch?v=XPFnXMmtGJ4>

1. Toch overwint eens de genade, en maakt een einde aan de nacht.
Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht.
De wereld treedt in 's Vaders licht, verheerlijk voor zijn aangezicht.
 2. O welk een vreugde zal het wezen, als Hem elk volk is toegedaan;
Uit aard' en henel opgerezen vangt dan het nieuwe loflied aan.
Als ieder voor de Heer zich buigt en aller stem Gods lof getuigt.
- Zegen **Ben**