

## Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 14 februari 2021, 10.00 uur

Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Erik Mouissie	Ouderling	: Mareike
Diaken		Techniek	: Wim & Willem Jan
Muziek	:	Dienstco	: Tina
Beeld	: Jefta	Koster	:

Onlinedienst; viering Avondmaal

---

- Welkom en mededelingen Mareike  
Zingen: Votum & Groet (Sela)

Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer.  
Hij die alles maakte laat niet los wat Hij begon.  
Genade & vrede van God de Vader.  
Door Jezus Zijn zoon Immanuel.  
Hij woont met zijn Geest in ons.  
Hallelujah, hallelujah. Amen.

- Gebed Mareike
- Zingen: Kinderlied KO 261: Elke stap

U bent God, U bent goed;  
en ik prijs uw grote naam.  
Elke stap die ik zet,  
laat zien dat ik mij niet schaam.  
Ik vertrouw op U, Heer,  
en in U vind ik mijn kracht,  
want U bent zoveel meer,  
dan ik ooit zelf had verwacht.

Elke stap is mijn verklaring,  
dat ik echt voor U wil gaan.  
Met mijn hele hart U volgen;  
stap voor stap achter U aan.  
Ja, ik wil U beter kennen,  
leren zien wie U echt bent.  
Niets mag mij ervan weerhouden,  
U te dienen elk moment.

Na na na na na na na...

- Inleiding op het thema: *Isolement!?*
- Zingen: Stil, mijn ziel, wees stil

Stil mijn ziel wees stil  
En wees niet bang  
Voor de onzekerheid van morgen  
God omgeeft je steeds

Hij is er bij  
In je beproevingen en zorgen  
God U bent mijn God  
En ik vertrouw op U  
En zal niet wankelen  
Vredevorst vernieuw een  
Vaste geest binnen in mij  
Die rust in U alleen  
Stil mijn ziel wees stil  
En dwaal niet af  
Dwars door het dal zal Hij je leiden  
Stil, vertrouw op Hem  
En hef je schild tegen de pijlen van verleiding  
God U bent mijn God  
En ik vertrouw op U  
En zal niet wankelen  
Vredevorst vernieuw een  
Vaste geest binnen in mij  
Die rust in U alleen  
Stil mijn ziel wees stil  
En laat nooit los  
De waarheid die je steeds omarmd heeft  
Wacht, wacht op de Heer  
De zwartste nacht  
Verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt  
God U bent mijn God  
En ik vertrouw op U  
En zal niet wankelen  
Vredevorst vernieuw een  
Vaste geest binnen in mij  
Die rust in U alleen  
God U bent mijn God  
En ik vertrouw op U  
En zal niet wankelen  
Vredevorst vernieuw een  
Vaste geest binnen in mij  
Die rust in U alleen  
Ik rust in U alleen  
In u alleen

- Bijbellezing: Genesis 3:8-24; Matteüs 1:18-25
- Uitleg en verkondiging: *Isolement!?*
- Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn

Mareike

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

- Viering van de Maaltijd
  - Lezen van de instellingswoorden
  - Ronddelen van brood en beker
  - Dankgebed en zingen: Opwekking 780 Ik zie uit naar de Heer

Ik zie uit naar de Heer.  
Ik zie uit naar de Heer.  
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.  
Wij verwachten vol verlangen de Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild.  
Ja, om Hem is ons hart verblijd,  
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.  
Ik zie uit naar de Heer.  
Ik zie uit naar de Heer.  
Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar zijn Woord.  
Wij verwachten vol verlangen de Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild.  
Ja, om Hem is ons hart verblijd.  
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.  
Mijn ziel verlangt naar de Heer.  
Mijn ziel verlangt naar de Heer,  
Meer dan wachters uitzien naar de morgen.  
Wij verwachten vol verlangen de Heer.  
Hij is onze hulp en ons schild.  
Ja, om Hem is ons hart verblijd,  
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.  
Op zijn heilige naam vertrouwen wij.

- Collecte voor Sizanani
- Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 460)

1 Ik geloof dat God mijn Vader,  
bron van al het goede is,  
die van hemel en van aarde  
schepper, herder, hoeder is:  
Hij zal weiden, medelijden,

teder als een moeder is.

- 2 Ik geloof dat Jezus Heer is,  
die zachtmoedig binnenrijdt,  
aan wie alle dank en eer is:  
zaad, tot ondergang bereid –  
opgestaan en opgevaren  
keert Hij weer in heerlijkheid.
  
- 3 Ik geloof: de Geest, de Trooster,  
en één kerk, de ware bruid,  
de vergeving van de zonden,  
paaslicht dat ons graf ontsluit –  
eeuwig samen zing ik: Amen,  
roep ik, God, uw glorie uit!

- Zegen

⇒ **VRAAG (vóór de preek)**

Beluister het lied 'There's a crack in everything': <https://youtu.be/6wRYjtvIYK0>.  
Wat is volgens jou die crack (barst of scheur)? En wat is, naar jouw idee, het licht dat door die crack schijnt?

⇒ **VRAAG (ná de preek)**

De relatie met God, jezelf, de medemens en met de natuur brak stuk. Kun je die breuken concreet aanwijzen in je eigen leven en omgeving? Wil je daarover praten met anderen? Zo ja, zoek iemand anders op. Zo nee, waarom niet?