

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 24 december 2020, 21.00 uur

Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik	Ouderling	: Petra
Diaken	: Francien Bijlenga	Techniek	: Wim & Willem Jam
Muziek	: Jelle & team	Dienstco	: Tina
Projectie	: Jaron	Koster	: Rien

Bijzonderheden: Kerstavondviering - online

- Inleidend pianospel Jelle
- Welkom Petra
Kerstavond 24 december 2020.

Omdat God zoveel van ons houdt,
zal Hij het hemelse licht naar ons sturen.
Dat licht zal schijnen op iedereen
die leeft in het donker,
in de schaduw van de dood.
Dat licht zal ons de weg wijzen naar de vrede.

- Zingen: Als alles duister is – Taizé Jelle, Reina en Tina

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur,
dat nooit meer dooft,
een vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is....

- Stil gebed, aanvangswoorden en groet Allemaal / Erik
Allemaal:
*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*
Erik:
*Voor jou en voor mij:
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.*
Allemaal: Amen

- Zingen: Licht van de wereld (Opwekking 595) Jelle, Reina en Tina

Licht van de wereld
U scheen in mijn duisternis,
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,

U bent zo geweldig goed voor mij!

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af.

Refrein

En nooit besef ik hoe U leed,)
de pijn die al mijn zonde deed.) 2x

Refrein

- Gebed
- Zingen: Stille nacht, heilige nacht

Jelle, Reina en Tina

Stille nacht, heilige nacht!
Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal,
wordt geboren in Bethlehems stal,
Hij, der schepselen Heer,
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,
Dat zo trouw zondaars mint,
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,
wordt Ge op stro en in doeken gelegd.
Leer me U danken daarvoor.
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!
Amen, Gode zij eer!

- Bijbellezing: Lucas 2:1-20 https://youtu.be/y9Y4vWHA_-0 of
https://www.youtube.com/watch?v=y9Y4vWHA_-0&feature=youtu.be
- Zingen: Komt allen tezamen

Jelle, Reina en Tina

Komt allen tezamen,
jubelend van vreugde:
Komt nu, o komt nu naar Betlehem!
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Komt allen tezamen,
komt verheugd van harte
Bethlehems stal in den geest bezocht
Ziet nu dat kindje, ons tot heil geboren

Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning

De hemelse engelen
riepen eens de herders
weg van de kudde naar 't schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Het licht van de Vader,
licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden
komt, laten wij aanbidden die Koning.

- Overdenking: En het geschiedde...
- Luisterlied: Kerstnacht boven Bethlehem – Sela <https://youtu.be/Z3WHPEdAxJo>
<https://www.sela.nl/kerstnacht-boven-bethlehem?sela> (via deze site is ook mp3 te downloaden)

In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng'lenmacht.
Een hemels leger prees de schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezing
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overall nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

Is er iets of iemand ooit te klein
voor de God, die zelf een kind werd?
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.
God werd mens tussen de mensen.

Wat een wonder dat God met ons is!
Liefde kent bij hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.

- Dankgebed
- Collectemoment – Vluchtelingenkinderen Griekenland – Kerk in Actie
Aankondiging & muzikaal intermezzo tijdens digi collecte
- Zingen: Zingende gezegend 115 (melodie Gezang 300)

Jelle, Reina en Tina

1

Halleluja! Laat het horen
laat het klinken, overal:
de Messias is geboren,
lam en herder in een stal,
lang tevoren uitverkoren
als de Heer die komen zal!

2

Zie Hem in de kribbe slapen:
kind van God en mensenzoon,
zonder schild en zonder wapen,
heerser zonder machtsvertoon;
als een lam hoedt Hij de schapen,
als een koning zonder kroon.

3

Halleluja! Laat het horen,
laat het klinken, overal:
Christus zoekt wie zijn verloren
op de heuvels, in het dal,
en Hij draagt wie Hem behoren
op zijn schouders naar de stal.

4

Omdat wij niet zoeken konden
zocht God ons en zie: Hij vindt!
Zie het lam voor onze zonden,
zie een mens die ons bemint -
Hij verkondigt onomwonden
dat Gods koninkrijk begint!

5

Halleluja! Laat het horen,
zingt met blij bazuingeschal:
Jezus Christus is geboren
die de wereld redden zal.
Zingt Gods lof als nooit tevoren,
looft de Koning, overal!

- Zegen
- Uitleidend lied

Jelle, Reina en Tina