

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 13 dec. 2020 , 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik Mouissie	Ouderling	: Marc Dijksterhuis
Diaken	: Marloes Bergsma & Karen Hunink	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Margreet van Zanten & team	Projectie	: Sander vd Bent
Techniek	: W & WJ van der Lingen	Kosters	: Jacques Pilon

Bijzonderheden: 3^e Advent; Avondmaal

- Welkom en mededelingen **Marc**
- Inleiding op het thema: **Erik**
Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien!
(Prediker 11:7)
- Zingen: Psalm 121 dnp **Margreet van Zanten en team**

Mijn ogen kijken naar omhoog.
Ik zie de bergen staan,
daar komt mijn hulp vandaan,
daar houdt de HEER mij in het oog;
Hij maakte en bewaarde
de hemel en de aarde.

Hij laat je voeten veilig gaan.
Als jij obstakels ziet:
je helper sluimert niet.
Hij slaapt niet, nee, Hij kijkt je aan
en laat zijn steun ervaren.
Hij zal zijn volk bewaren.

De HEER zal steeds je helper zijn;
zijn schaduw, zo dichtbij,
blijft aan je rechterzij.
De zon en maan doen je geen pijn.
De HEER zal alle dagen
en in de nacht jou dragen.

De HEER bewaart je voor het kwaad.
Je ziel, je leven zal
bewaard zijn, overal.
Waar je ook komt of waar je gaat –
voor nu en na dit leven
zal Hij bescherming geven.

- Aanvangswoorden en groet **Allemaal / Erik**
Allemaal:
De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.

Erik:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: Amen

Zingen: Psalm 136:1, 2, 3 en 4

Margreet van Zanten en team

1

Looft den Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

2

Geeft den God der goden eer,
jubelt voor der heren Heer.
Hij doet wondren, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

3

Looft Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grond'loos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.

4

Zon en maan en sterren gaan
koninklijk hun vaste baan.
God regeert bij dag en nacht,
zijn genade blijft van kracht.

- Gebed Marc
- Kinderlied: Jezus U bent Heer (Oke4kids-Vertel nog eens) Margreet van Zanten en team

Jezus U bent Heer
over al wat leeft, over deze dag
Jezus U bent Heer
dank U dat ik leven mag

U bent de Heer van alle mensen
U bent de Heer van groot en klein
U bent de Heer wanneer de zon opkomt
en als de maan weer schijnt

Jezus U bent Heer....

U bent de Heer van alle volken
U bent de Heer van ieder land
U bent de Schepper
en U houdt de hele aarde in uw hand

U bent de Heer van alle mensen

U bent de Heer van groot en klein
U bent de Heer wanneer de zon opkomt
en als de maan weer schijnt

Jezus U bent Heer....

Dank U dat ik leven mag

- Bijbellezing: Psalm 84:6-13
- Overdenking: De HEER is een zon!
- Zingen: Psalm 84:2 en 4 dnp

Gerard Veenman

Margreet van Zanten en team

Gelukkig wie gesterkt in U
als pelgrims door het hier en nu
blijven verlangen naar uw wegen.
Zij weten wie hen helpen zal:
zelfs in het uitgedroogde dal
daalt zegen op hen neer als regen.
Verfrist mogen zij verder gaan;
straks komen zij in Sion aan.

De HEER, die ons bescherming biedt,
ontzegt zijn goede gaven niet
aan wie op Hem hun leven richten.
Genade geeft Hij hun altijd;
zij delen in zijn heerlijkheid.
Hij zal hen als een zon verlichten.
Heer van de hoogste legermacht,
gelukkig is wie U verwacht.

- Instellingswoorden, gezamenlijk bidden van het Onze Vader en viering van de Maaltijd
- Zingen: Geloofsbelijdenis (mel. Gezang 135)

Margreet van Zanten en team

Ik geloof in God, de Vader, die almachtig, wijs en goed,
aard' en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus, zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd,
overall Zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden,
mag ik op de jongste dag, opstaan, leven met een lach.

Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

- Bijbellezing: Lucas 1:67 en 76-79
- Overdenking: Het stralende licht uit de hemel!
- Zingen: Gezang 125:1, 3 en 5

Gerard Veenman

Margreet van Zanten en team

1

O kom, o kom, Immanuel,
verlos uw volk, uw Israël,
herstel het van ellende weer,
zodat het looft uw naam, o Heer!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

3

O kom, o kom, Gij Oriënt,
en maak uw licht alom bekend;
verjaag de nacht van nood en dood,
wij groeten reeds uw morgenrood.
Wees blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

5

O kom, die onze Heerser zijt,
in wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht,
verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuel!

- Mededelingen: Collecte: Stichting Chris + Edukans
- Zegen