

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 22 nov. 2020 , 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik Mouissie	Ouderling	: Anneke van de Kerk
Diaken	: Marloes Bergsma & Francien Bijlenga	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Jesse Dijkman & Elles van Steeg	Projectie/video	: Ron Boerma
Techniek	: Embert & Elco Messelink	Kosters	: Rien Pol

Bijzonderheden: Eeuwigheidszondag

- Luisterlied: Opwekking 717 Stil, mijn ziel wees stil **Jesse en Elles**
- Welkom en mededelingen **Anneke**
- Zingen: Als alles duister is – Taizé **Jesse en Elles**

Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is.

- Ontsteken van de paaskaars (en kaarsen thuis) **Anneke**
- Aanvangswoorden en groet **Allemaal / Erik**
Allemaal:
*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*
Erik:
*Voor jou en voor mij:
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.*
Allemaal: Amen
- Kinderlied: Heer onze Heer (Psalm 8)-Lydia Zimmer/Oke4kids **Jesse en Elles**

Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde
Heer, onze Heer
hoe machtig is uw naam
op heel de aarde

Zie ik de hemel
het werk van uw hand
De maan en sterren
door U daar gepland
De hele aarde

en alles wat leeft
Het is echt ongelooflijk
dat u dit aan ons geeft

Wie ben ik Heer
dat U aan mij denkt?
En mij uw aandacht
en liefde steeds schenkt
U geeft mij alles,
ik kom niets tekort
En daarom dank ik U steeds weer
U bent de grootste God

- Gebed Anneke

- Gedenken van br Hendrikus (Henk) van Nimwegen
18/12/43 Amersfoort 09/04/20
 - Bijbellezing: Jesaja 41:1-3
 - Herinnering: Ik heb je bij je naam geroepen
 - Ontsteken van de kaars
 - Zingen: Gezang 446:1, 2, 6 en 7

Eva

Erik

Jesse en Elles

1

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
uw naam die mij geloven doet:
Gij gaat mij reddend voor;

2

uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.

6

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

7

O naam, eeuwige ademtocht,
een sterveling ben ik,
als eens mijn eigen adem stukt
dan draagt mij uw muziek.

- Gedenken van br Jeen Poeder
Soest 13/05/25 Kampen 20/04/20
 - Bijbellezing: Hebrëen 12:22-24
 - Herinnering: Vol verwachting...
 - Ontsteken van de kaars
 - Zingen: Gezang 397:1, 3, 5 en 6

Eva

Erik

Jesse en Elles

1

O God, die droeg ons voorgeslacht,
in nacht en stormgebruis,
bewijs ook ons uw trouw en macht,
wees eeuwig ons tehuis!

3

Gij zijt, van voor Gij zee en aard'
hebt door uw woord bereid,
altijd dezelfde, die Gij waart,
de God der eeuwigheid!

5

De tijd draagt alle mensen voort
op zijn gestage stroom;
ze zijn als gras, door zon verdord,
vervluchtigd als een droom.

6

O God, die droeg ons voorgeslacht
in tegenspoed en kruis,
wees ons een gids in storm en nacht
en eeuwig ons tehuis!

- Gedenken van zr Gerda Hunink-Klein Nibbelink
Bredevoort 11/08/32 Leusden 17/09/20
 - Bijbellezing: Openbaring 21:1-5
 - Herinnering: Zo mooi!
 - Ontsteken van de kaars
 - Zingen: Psalm 68:10 OB

Eva

Jesse en Elles

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;
Hij kan, en wil, en zal in nood,
Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.

- Ontsteken van een herinneringskaars voor alle overleden geliefden en voor alle slachtoffers van oorlog en geweld. Deze herinneringskaarsen zullen nu ontstoken worden aan de paaskaars van het nieuwe leven.
Tijdens dit moment luisteren we naar de melodie van Gezang 392
- Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
- Collecte: Stichting Dôme
- Opwekking 213 U zij de glorie

Jesse

Jesse en Elles

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
Heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in Zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere; Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In Zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
Niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

- Zegen
- Luisterlied: Toekomst vol van hoop (Sela)?

Jesse en Elles