

## Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid -- ---- 2020 , 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik Mouissie	Ouderling	: Alex Hoekstra
Diaken	: Ite Wiede & Francien Bijlenga	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Kees Bos & team	Projectie	: Corné de Haas
Techniek	: Frits Bijlenga	Kosters	: Jacques Pilon

Bijzonderheden: Dankdag / Maaltijd van de Heer

---

- Welkom en mededelingen Alex
- Zingen: Psalm 42:1 en 6 dnp Kees Bos en team

1. Als een uitgeputte hinde  
die naar stromend water smacht,  
zo verlang ik U te vinden,  
God, mijn levensbron, mijn kracht.  
Ik heb dorst, mijn hart lijdt pijn:  
Wanneer zal ik bij Hem zijn?  
Wanneer zal ik Hem ontmoeten,  
zal zijn glimlach mij begroeten?

Waarom, ziel, zo aangeslagen?  
Waarom boordevol verdriet?  
Hoop op God en laat je dragen.  
Hij vergeet je zeker niet.  
Want de dag komt – heb geduld! –  
dat je Hem aanbidden zult.  
Straks zal ik zijn naam belijden:  
Hij zal mij opnieuw bevrijden.

- . Aanvangswoorden en groet Erik  
**Allemaal:**  
*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.  
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*  
**Erik:**  
*Voor jou en voor mij:  
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.*  
**Allemaal: Amen**
- Zingen: Kinderlied Dank u, dank u wel- Lydia Zimmer Kees Bos en team

Dank U voor het graan  
zodat wij broden kunnen bakken  
dank U voor de bomen  
met hun appels aan de takken  
dank U voor Uw schepping

vol met prachtige geschenken  
en dat U ons ooit dropjes en ook spekkies liet bedenken  
dank U wel voor zoveel schitterende dingen  
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen

Dank U – dank U wel  
voor alles wat U hebt gegeven  
dank U – dank U wel  
voor al het mooie in ons leven

Dank U voor het land  
waarin ik veilig op mag groeien  
dank U voor de bloemen  
die zo prachtig kunnen bloeien  
dank U voor de wolken  
en de bomen en de dieren  
en dat ik ieder jaar weer mijn verjaardag mag gaan vieren  
dank U wel voor zoveel schitterende dingen  
en daarom wil ik dolgraag nu dit liedje voor U zingen

Dank U – dank U wel ... (2x)

Dank U – dank U wel  
voor al het mooie in ons leven

- Gebed Alex
- Bijbellezing: Psalm 91 Carina Schaaïj
- Uitleg en verkondiging Erik
- Gezamenlijk bidden van het Onze Vader Allemaal
- Zingen: Psalm 91:1, 2 en 3 dnp Kees Bos en team

1. Wie thuis is bij de hoogste Heer  
en schuilt in zijn ontferming,  
die zegt: 'Bij U leg ik mij neer,  
mijn toevlucht, mijn bescherming.'  
De vogelvanger spant zijn net,  
de pest zal zich verbreiden -  
maar over jou zal God, die redt,  
zijn sterke vleugels spreiden.

2. De nacht beangstigt je niet meer,  
de pijn zal je niet raken.  
Al gaan verderf en dood tekeer,  
ze kunnen je niets maken.  
Al sneuvelt er een legioen  
en moeten slechten buigen,

geen onheil zal jou schade doen,  
jij bent slechts ooggetuige.

3. God is voor jou een toevluchtsoord;  
Hij opent wijd zijn deuren.  
De Allerhoogste geeft zijn woord  
dat niets jou zal gebeuren.  
Zijn engelen bewaren jou,  
de HEER zal op je letten.  
Zelfs leeuwen drijf je in het nauw  
en adders zul je pletten.

- Instellingswoorden, gebed en viering van de maaltijd
- Zingen: Psalm 91:4 dnp

Erik

Kees Bos en team

4. God zegt: 'Omdat jij mij bemint  
zal Ik je trouw bewaren.  
Ik luister als je roept, mijn kind,  
sta naast je in gevaren.  
Ik ben het die je vrijheid geeft  
en jou met eer wil kronen.  
Ik zorg ervoor dat je lang leeft,  
mijn redding zal Ik tonen.'

- Gebed voor (vervolgde) christenen in binnen- en buitenland
- Zingen met 20 verschillende kerken: U geeft rust (door alles heen)

Erik

<https://www.youtube.com/watch?v=HEqe9KUPKK0>

U geeft rust  
In mijn ziel  
U geeft rust, u geeft rust in mijn ziel  
De aarde kent uw grote kracht.  
Uw stem heeft haar tot stand gebracht.  
En ook de zee, zo woest en diep  
wordt stil voor U, die alles schiep.

Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
Door alles heen, door alles heen.  
U geeft rust.  
Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
U geeft rust in mij.

Geef mij geloof dat niet bezwijkt,  
ook als de twijfel groter lijkt.

De berg, zo groot en hoog voor mij  
verdwijnt in zee, de weg is vrij.

Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
Door alles heen, door alles heen.  
U geeft rust. Door alles heen, door alles heen.  
Heer, kijk ik naar U.  
U geeft rust in mij.

Kijk op, laat los, vertrouw op Hem.  
De storm herkent nog steeds zijn naam.  
U geeft rust in mijn ziel.

- Mededelingen:

- Collecte: Dorcas en ICF

Erik

- Afsluiting en zegen

Erik

- Zingen: Psalm 150 dnp

Kees Bos en team

1. Halleluja, volken, kom:  
prijs God in zijn heiligdom.  
Prijs Hem om zijn oppermacht,  
om zijn daden, om zijn pracht.  
Prijs Hem, Hij is hoogverheven.  
Laten hoorn en harp en lier,  
tamboerijn en dansplezier  
Hem uitbundig hulde geven.

2. Prijs God, roep zijn glorie uit  
bij de snaren, bij de fluit.  
Prijs Hem, geef Hem eer en dank  
met de schelle bekkenklank.  
Prijs Hem, sla op de cymbalen.  
Laat het klinken, altijd weer:  
'Halleluja' voor de HEER.  
Prijs Hem wie kan ademhalen!