

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 01 november 2020, 10.00 uur

Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik	Ouderling	: Mareike
Diaken	: Karen & Marloes	Techniek	: Jonathan
Muziek	: Jelle & team	Dienstco	: Tina
Projectie	: Jaron	Koster	: Michiel

Jeugddienst

- Welkom en mededelingen **Mareike**
- Opwekking 815 Vul dit huis met uw glorie **Jelle en team**

Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw glorie.
Vul dit huis met Uw aanwezigheid.
Want alles is door U
en alles is tot U,
openbaar aan ons Uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer.

- Opwekking 832 Jezus Overwinnaar **Jelle en team**

Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.
Want U bevrijdt en geeft leven.
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.
Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.
U baant de weg van overwinning.
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.
Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.
De duivel is door U verslagen.
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.
De hemel juicht voor onze Koning.
En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

- Aanvangswoorden en groet Erik / Allemaal
Allemaal:
*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*
Erik:
*Voor jou en voor mij:
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.*
Allemaal: Amen
- Kort gebed Harmen
- Uitleg gang van zaken +
voorlezen Gods 10 omgekeerde geboden +
vraag stellen: Welk van deze geboden spreekt jou het meeste aan? Willem-Jan

link: <https://menti.com/viu2fi859s>
- Korte inventarisatie van antwoorden Willem-Jan
- Kinderopwekking 230 Heb de Here lief Jelle en team

Er zijn wetten geschreven
en regels bedacht
en elke keer komt er een bij.
Ze zijn er niet zomaar
dus neem ze in acht,
ze zijn er voor jou en voor mij.
Bij rood moet je stoppen,
bij groen ga je door.
Een brandweer met zwaailicht
die mag altijd voor.

Maar de belangrijkste regel
en het grootste gebod
is niet door mensen geschreven
maar door de wijsheid van God.

Refrein:
Heb de Here lief
met je hart ziel en verstand.
En je naaste als je zelf
die zet je niet aan de kant.
Heb de Here lief
met je hart ziel en verstand.
En je naaste als je zelf
die zet je niet aan de kant.
Heb de Here lief.

Zou er nog honger
en armoede zijn,
oorlog of zinloos geweld.
Als iedereen zich houdt
aan dat ene gebod,
zich niet boven anderen stelt.
Dan was arm niet zo arm meer
en rijk minder rijk,

maar door deze gedachte
was ied'reen gelijk.

Want de belangrijkste regel
en het grootste gebod
is niet door mensen geschreven
maar door de wijsheid van God.

(Refrein)

- Bijbellezing: Jeremia 31:31-34

Harmen

De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik met het volk van Israël en het volk van Juda een nieuw verbond sluit, ³²een ander verbond dan ik met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben dat verbond verbroken, hoewel ze mij toebehoorden – spreekt de HEER.

³³Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: **Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.** Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk.

³⁴Men zal elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan.

- Wegwijzers in mensenharten!
- Vraag aan publiek: Hoe wil je dit gebod toepassen op jouw leven?
- Korte inventarisatie van antwoorden
- Samen bidden we het Onze Vader
- Collecte: Nederlands Gereformeerde instelling Arbeidszaken (NGA)
- Opwekking 733Tienduizend redenen tot dankbaarheid

Erik

Willem-Jan

Willem-Jan

Erik

Jelle en team

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond valt.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Heer vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen,
Tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
Mijn adem stukt en mijn einde komt,

Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen,
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.

Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.
Verheerlijk Zijn heilige Naam.

- Afsluiting en zegen

Erik