

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 18 okt. 2020 , 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik Mouissie	Ouderling	: Mark Dijksterhuis
Diaken	: Karen Hunink & Ite Weide	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Jesse Dijkman & Elles van Steeg	Projectie	: Sander van der Bent
Techniek	: Frits Bijlenga	Kosters	: Rien Pol

Bijzonderheden: Michazondag

- Welkom en mededelingen

Marc

Zingen: Psalm 72:1, 4 en 7 dnp **Jesse, Elles en Marit** **Ontsteken van de Paaskaars**

1. God, laat de koning goed regeren,
met recht en met beleid.

Wil hem de wijze wetten leren
van uw gerechtigheid.

Dan zal uw volk in vrede leven,
dan wordt er recht gedaan:
verdrukt zal hij redding geven,
verdrukkers pakt hij aan.

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden;
wie zwak is staat hij bij.
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden;
wie vast zit maakt hij vrij.
Wie arm zijn of door zorg gebogen,
verdrukt of diep in nood –
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij redt hen van de dood.

7. Laat iedereen de HEER bezingen,
de God van het verbond.
Hij, Hij alleen doet grote dingen,
bazuin zijn glorie rond!
Zijn naam gaat elke naam te boven;
breng Hem voor eeuwig eer.
Laat alles wat bestaat Hem loven.
Ja, amen, prijs de HEER!

- **Aanvangswoorden en groet**

Erik

Allemaal:

De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.

Erik:

Voor jou en voor mij:
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.
Allemaal: Amen

Kinderlied: Ik was hongerig - Elly en Rikkert

Jesse, Elles en Marit

Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten
Toen Ik dorst had bood je Mij je beker aan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik koud was gaf je Mij je eigen kleren
Ik was een vreemdeling jij liet Mij binnengaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan

Toen Ik ziek was ben jij mij komen helpen
Ik was gevangen jij ging niet bij Mij vandaan
En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van Mijn broeders
Zegt Jezus
Dat heb jij aan Mij gedaan

- Gebed

Marc

- Inleiding op de preek

Erik

- Bijbellezing: Lucas 4:14-22

Marc

Luisterlied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (Huub Oosterhuis/Trijntje Oosterhuis)

https://youtu.be/vCKT_Q_KQ-M

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
Voortijdig licht waarin wij staan
Koud, één voor één en ongeborgen,
Licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
Zo zwaar en droevig als wij zijn
Niet uit elkaars genade vallen

En doelloos en onvindbaar zijn.
Licht, van mijn stad de stedehouder,
Aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
Of ergens al de wereld daagt
Waar mensen waardig leven mogen
En elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
Wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien

En van ons doen geen daad bekijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
Zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
Licht, laatste woord van Hem die leeft.

- Uitleg en verkondiging: Delen in vrijheid

Erik

Zingen: Opwekking 805 Maak ons hart onrustig, God

Jesse, Elles en Marit

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.
Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in U geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is uw koninkrijk
tot in alle eeuwigheid.

- Dankzegging en voorbede,
- afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Erik

- Mededelingen: Collecte: A Rocha

Zingen: Nieuwe Liedboek Gezang 221

Zo vriendelijk en veilig als het licht

Jesse, Elles en Marit

Zo vriendelijk en veilig als het licht
zoals een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht.
Ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen.
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen,
wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,
wil alle liefde aan uw Zoon besteden.
Wees Gij vandaag mijn brood, zo waar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden

- Afsluiting en zegen

- Kijktips
 - <https://youtu.be/HMjIBf3xZns>
 - <https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht.html>