

**Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 11 okt. 2020 , 10.00 uur, online**

Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik	Ouderling	: Sander van der Bent
Diaken	: Karen & Marloes	Techniek	: W & WJ v.d. Lingen
Muziek	: Margreet & team	Dienstco	: Tina
Projectie	: n.v.t.	Kosters	: Jacques

***We vieren thuis en in de zaal van het Corderius avondmaal***

---

- Welkom en mededelingen Sander van der Bent
- Zingen: Opwekking 181 Muziekteam

Majesteit,  
groot is Zijn majesteit;  
lof zij Jezus,  
en glorie, hulde en eer,  
Majesteit,  
God Die de Zijnen leidt.  
Vanaf Zijn troon  
vestigt de Zoon  
Zijn heerschappij.  
Dus verhoog,

maak eeuwig groot  
de Naam van Jezus.  
Volk van God  
kom en breng lof,  
aan Jezus de Koning.  
Majesteit,  
groot is Zijn majesteit;  
dwars door de dood  
werd Hij verhoogd;  
Jezus regeert!

- Aanvangswoorden en groet Allen/ Erik  
**Allemaal:**  
*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.  
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*  
**Erik:**  
*Voor jou en voor mij:  
Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.*  
**Allemaal: Amen**

- Kinderlied: KO 176 Namen van God Muziekteam  
Refrein: (Refrein)  
U bent de God die mij leidt Sterke Rots, Vredevorst,  
en mijn Vader voor altijd. U kwam bij ons als een kind,  
U bent de Redder Sterke Rots, Vredevorst,  
die voor mij op aarde kwam. U kwam bij ons als een kind.  
In elke naam die U heeft, (Refrein)  
wordt verteld hoeveel U geeft  
om de mensen  
en wat op de aarde leeft. Lam van God, hoogste Heer,  
Immanuël, God met ons, U stierf voor ons aan het kruis.  
U zal er zijn elke dag. Lam van God, hoogste Heer,  
Immanuël, God met ons, U stierf voor ons aan het kruis. (2x)  
U zal er zijn elke dag.

- Gebed Sander van der Bent
- Inleiding op de bijbellezing
- Bijbellezing: Psalm 20:1-6 Sander van der Bent

- Zingen: Psalm 20:1 en 2 dnp

1. Dat God u mag verhoren, koning,  
als u het moeilijk heeft,  
dat Hij u steunt vanuit zijn woning  
en u bescherming geeft,  
dat Hij uw offers zal gedenken  
en geeft wat u zult vragen,  
dat Hij u veel geluk zal schenken  
en ieder plan laat slagen.

- Overdenking
- Bijbellezing: Psalm 20:7–10
- Overdenking
- Zingen: Psalm 20:3 dnp

Wie op hun wapentuig vertrouwen,  
zijn zwak en vallen neer.  
Maar wij die op Gods almacht bouwen,  
staan sterk dankzij de HEER!

- Overdenking
- Dankgebed afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader
- Instellingswoorden en viering van de maaltijd
- Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie van Gezang 460 – Muziekteam)

1 Ik geloof dat God mijn Vader,  
bron van al het goede is,  
die van hemel en van aarde  
schepper, herder, hoeder is:  
Hij zal weiden, medelijden,  
teder als een moeder is.

2 Ik geloof dat Jezus Heer is,  
die zachtmoedig binnenrijdt,  
aan wie alle dank en eer is:  
zaad, tot ondergang bereid –

- Mededelingen:  
- Collecte: Sizanani + MAF
- Luister- en meezingmedley: Houd vol – Ga met God – Glorie aan God  
<https://youtu.be/R8K3XWXzVCO>

### Wij zijn het volk van God

Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar  
Een leven lang te gast  
Er ligt een hemels vaderland voor ons  
klaar  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

### Muziekteam

2. Wij zullen juichen, God verhogen,  
wanneer u winnen zult.  
De vlag gaat uit voor ieders ogen,  
als Hij uw wens vervult.  
God houdt de vijand zeker tegen,  
Hij heeft u uitverkoren!  
Zijn sterke hand geeft u de zege,  
want Hij zal u verhoren.

Sander van der Bent

Muziekteam

Wij zijn, toen anderen bezweken,  
recht overeind gebleven.  
HEER, wil de koning als wij smeken  
de overwinning geven.

opgestaan en opgevaren  
keert Hij weer in heerlijkheid.

3 Ik geloof: de Geest, de  
Trooster,  
en één kerk, de ware bruid,  
de vergeving van de zonden,  
paaslicht dat ons graf ontsluit  
eeuwig samen zing ik: Amen,  
roep ik, God, uw glorie uit!

Het is een zegetocht  
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar  
Maar kijk, wij lopen nog  
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen  
En nu wij zijn omringd  
Door zoveel helden die ons voor zijn  
gegaan  
Nu geven wij niet op  
Het zijn de schouders waarop wij mogen  
staan  
Houd vol, houd vol  
Hij laat niet los  
God is voor ons, God is naast ons  
God is altijd om ons heen  
Laat maar komen wat hierna komt  
Want Hij laat ons nooit alleen  
Hij laat ons nooit...

**Ga met God en Hij zal met je zijn,**  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**Glorie aan God. -4x-**

Lof zij de Heer,  
Hem komt toe alle eer.  
Hij is het Lam dat regeert  
tot in eeuwigheid.

- Afsluiting en zegen

Na afloop:

Psalm 20 The Psalm Project <https://youtu.be/ani4M9sPebs>

May the LORD answer you in the day of trouble

Zijn woord is macht,  
heeft ons vrijheid gebracht.  
Wij aanbidden,  
wij knielen voor Jezus.  
Groot is zijn troon,  
eeuwig zijn kroon.  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God. -4x-

Kondigt het aan,  
door de kracht van zijn naam:  
Heel de aard' wordt vervuld  
van zijn glorie!  
Satan, hij beeft,  
want hij weet: Jezus leeft!  
Hij is verslagen,  
het Lam troont voor eeuwig!  
Jezus is Heer, Redder en Heer!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God. -4x-

Heersen met Hem  
op de troon en zijn stem,  
spreekt van liefde,  
vervult ons met glorie.  
Heilig en vrij alle tranen voorbij.  
Eeuwig vreugde voor God,  
lof, aanbidding:  
waardig het Lam, waardig het Lam!  
Overwinnaar zal Hij zijn,  
over zonde, dood en pijn.  
Heel het rijk der duisternis,  
weet wie Jezus Christus is:  
Hij is de hoogste Heer!  
Glorie aan God. -4x-

May the name of the God of Jacob shelter you  
May He send you help from His sanctuary  
May He strengthen you from His dwelling place  
May He remember all of your offerings  
May He look with favor on your sacrifice  
May He grant You all of your heart's desire  
May He fulfill all your purpose  
We will rejoice in Your victory  
And in the name of our God will our banners rise  
May the LORD fulfill all of your petitions  
For now I know He saves His anointed ones  
He will answer them from His holy heaven  
With the saving strength of His mighty hand  
Some trust in horses, some in chariots  
But we will trust in the name of the LORD, our God  
They collapse and they fall  
But we rise and stand tall again  
Save us, O LORD Save us, O LORD  
May our king answer us when we call  
May our king answer us when we call  
When we call

### **Vertaling**

Moge de HERE u antwoorden op de dag van nood  
Moge de naam van de God van Jakob u beschermen  
Moge Hij u vanuit Zijn heiligdom helpen  
Moge Hij u versterken vanuit Zijn woonplaats  
Moge Hij al uw offergaven onthouden  
Moge Hij uw offer goedkeuren  
Moge Hij u al uw hartenwensen vervullen  
Moge Hij al uw plannen vervullen  
We zullen ons verheugen in Uw overwinning  
En in de naam van onze God zullen onze vaandels opgeheven worden  
Moge de Heer al uw wensen vervullen  
Dit weet ik zeker, Hij redt zijn gezalfden.  
Hij zal ze beantwoorden vanuit zijn heilige hemel  
Met reddende kracht van Zijn machtige hand  
Sommigen vertrouwen op paarden, anderen op wagens  
Maar wij zullen vertrouwen op de naam van de HEER, onze God  
Zij storten in en ze vallen  
Maar wij staan weer op en houden stand  
Red ons, o HEERE! Red ons, o HEERE  
Moge onze koning ons antwoorden als we roepen  
Moge onze koning ons antwoorden als we roepen  
Wanneer we U aanroepen