

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 27-09-2020, 10.00 uur
Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

voorganger: Ds Frank Bruintjes
ouderling van dienst: Sander vd Bent
diaken: Francien Bijlenga, Marloes Bergsma
muziek: Jesse Dijkman, Elles vd Steeg
beameraar: -
geluidregelaar: Fam Messelink
koster: Jacques Pilon
dienstcoördinator: Hilde van Es – van Egmond
bijzonderheden: -

Welkom en mededelingen (OvD)

Zingen (staande) EL 168: 1, 2 en 6

ELB 168

1

Dank U voor deze nieuwe morgen,
dank U voor elke nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
bij U komen mag.

2

Dank U voor alle goede vrienden,
dank U, o God voor al wat leeft,
dank U voor wat ik niet verdiende:
dat U mij vergeeft.

6

Dank U dat ons uw woord bewaarde,
dank U dat U uw Geest ons geeft.
Dank U dat ieder mens op aarde
van uw liefde leeft.

Stil gebed, votum en groet

Zingen Psalm 127: 1, 3 en 4

Psalm 127

- 1 Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
geen wachter, die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.
- 3 Zie, kind'ren zijn een gave Gods,
waarmee de moeder wordt beloond,
waarmee de vader wordt gekroond.
Als scherpe pijlen waar, vol trots,

een weerbaar man zich op verheugt,
zo zijn de zonen van de jeugd.

- 4 Gelukkig hij die in de strijd
zijn koker vol met pijlen draagt.
Gelukkig hij, die wordt geschraagd
door zonen, tot zijn hulp bereid.
Al pocht de vijand in de poort,
vrijmoedig staat hij hem te woord.

Gebied

Kinderlied

De Liefde – Oke4kids

La la la la la lie
La la la la la ile
La la la la la lie
de liefde is lief (2x)

Als je alles toch eens wist
als je alles toch eens kon
als je alles toch eens deed
voor honderd procent
lijkt dat helemaal perfect
maar het is niet zoveel
waard
als je de liefde, de liefde
niet kent (2x)

De liefde
is altijd heel geduldig
aardig en beleefd
hoeft niet perse te hebben
wat een ander heeft
vindt zichzelf niet beter
beter dan de rest
en heeft er echt een hekel
aan
als iemand wordt gepest

Als je alles toch eens wist

De liefde
vertelt altijd de waarheid

draait er niet omheen
pakt nooit iemand terug
maar vergeeft juist iedereen
is niet egoïstisch
altijd positief
en kletst niet over anderen
ja, de liefde die is lief

ja,
La la la la la lie
La la la la la ile
La la la la la lie
de liefde is lief (2x)

Bijbellezing

Psalm 127 en Marcus 4: 35 – 38a

Zingen

Psalm 127: 2

Psalm 127: 2

2 Voor dag en dauw reeds op te staan
en op te zijn tot 's avonds laat,
hard werken voor slechts weinig baat
en schamel brood, 't is niets dan waan.
Hij geeft het immers wie Hij mint,
als in de slaap, als aan een kind.

Preek

Psalm 127

Zingen

Gezang 429: 1, 2 en 3

Gezang 429:

1. Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij Hem veilig en geborgen,
die redt Hij godlijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.
- 2 Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil;
Hij zal ons naar zijn raad geleiden,
't is goed en heilig wat Hij wil.
God die ons uitverkoren heeft,
kent alle zorg die in ons leeft.
- 3 Treed vrolijk voort op 's Heren wegen,
neemt zijn gebod getrouw in acht.
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij daarop biddend wacht.
En wie gelovig op Hem ziet,
weet zeker, Hij verlaat ons niet.

Dankgebed

Zingen

Opwekking 767

Opw 767

Hoe mooi en hoe heerlijk
als wij als familie,
als broers en als zussen,
om elkaar geven
en open en eerlijk
met elkaar omgaan,
de vrede bewaren
en eensgezind leven.

En het mooiste geschenk
wordt ons gegeven:
de zegen van God,
een eindeloos leven.

Zegen

Amenlied

Gezang 456: 3

Gezang 456: 3
Amen, amen, amen
Dat wij niet beschamen.
Jezus Christus, onze Heer,
Amen, God, Uw naam ter eer.

