

Zondag 23 augustus 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

- Welkom
- Zingen: Gezang 479:1, 3 en 4

Sander van der Bent
Margreet en team

1

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

3

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden

Tijdens het zingen van dit lied wordt in het Corderius de paaskaars aangestoken.
Wie thuis (of ergens anders) aan de dienst deelneemt, zou zelf een kaars kunnen
aansteken om duidelijk te zien dat we met Christus en met elkaar verbonden zijn.

- Aanvangswoorden en groet

Allemaal:

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

Erik:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: Amen

- Kinderlied: KO 301 God is een kunstenaar

Margreet en team

Refrein:

God is een kunstenaar,
een grote kunstenaar,
want wat Hij maakte
is zo wow-wow-wow-wow wonderbaar.
God is een kunstenaar,
een grote kunstenaar,
want wat Hij maakte
is zo wow, zo wonderbaar.

en ook de grote bergen
maakte Hij briljant. (Refrein)
God maakte hoge bomen
in het junglebos.
Hij bedacht ook alle vruchten
zoals druiven aan een tros.
Hij maakte mooie bloemen,
zoals een madelief,
en ook de kleine mieren.
Wat supercreatief! (Refrein)

God maakte wilde golven
in de oceaan.

Hij bedacht ook alle sterren
die aan de hemel staan.
Hij maakte sterke dieren,
zoals de olifant,

Bridge:

God maakte ook jou en Hij maakte ook mij
en kijk eens hoe megamooi wij zijn,
allebei!
(Refrein)

- Gebed

Sander van der Bent

- Overdenking: Wil jij weten hoe God eruit ziet?

Erik

- Bijbellezing: Psalm 19:1-7
- Overdenking - *Schepping*
- Zingen: Psalm 19:1 en 2 dnp

Sander van der Bent
Erik
Margreet en team

1. De hemel prijst de HEER;
ze geeft welluidend eer,
ze prijst zijn scheppingskracht.
De dag vertelt de dag
hoeveel Gods hand vermag;
de nacht spreekt tot de nacht.
Al klinkt er ook geen woord,
toch wordt hun stem gehoord
zelfs bij de verste volken.
Geen klank wordt er verspreid,
toch hoort men wereldwijd
hoe zij Gods lof vertolken.

2. God heeft de tent gemaakt
waarin de zon ontwaakt
zoals een jongeman -
hij ziet er stralend uit,
want hij was bij zijn bruid
en daar genoot hij van.
Hij is een jonge held
die vrolijk voorwaarts snelt,
iedere nieuwe morgen.
Hij trekt een stralend spoor
de wijde hemel door.
Zijn glans laat niets verborgen.

- * Bijbellezing: Psalm 19:8-11
- * Overdenking - *Thora*
- * Psalm 19:3 en 4 dnp

Sander van der Bent
Erik
Margreet en team

3. Volkomen is Gods wet:
een boodschap zonder smet,
een goed getuigenis,
een woord dat wijsheid geeft
aan wie gehoorzaam leeft,
aan wie eenvoudig is.
Wat Hij van ons verwacht
geeft nieuwe levenskracht;
het maakt ons opgetogen.
Recht is het woord van God,
loepzuiver zijn gebod:
een licht voor onze ogen.

4. Ontzag voor God is rein.
Het laat ons zeker zijn
van heil dat niet vergaat.
Het doet ons veel meer goed
dan goud in overvloed,
dan honing uit de raat.
Uw voorschrift geeft ons licht;
als ik mij daarnaar richt,
blijf ik aan U verbonden.
Maar ach, wie zondigt niet?
Wie doet U geen verdriet?
Vergeef mij al mijn zonden.

- * Bijbellezing: Psalm 19:12-15
- * Overdenking – *Ons binnenste*
- * Dankgebed, afgesloten met het Onze Vader
- * Zingen: Psalm 19:5 dnp

Erik/Sander van der Bent
Erik
Erik
Margreet en team

5. Bescherm mij, HEER, maak mij
van grote zonden vrij;
ik ben uw trouwe knecht.
Als U mijn hart behoedt,
dan mild ik overmoed,
dan dien ik U oprecht.
Laat wat ik zeg en denk,
waaraan ik aandacht schenk,
U altijd weer behagen –
God die mijn leven leidt,
God die mijn ziel bevrijdt,
mijn rots, die mij wil dragen!

- Mededelingen

Erik

- **Collecte:** Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP)

• Zingen: Opwekking 407

Margreet en team

O Heer mijn God,
wanneer ik in verwondering
de wereld zie
die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht,
het rollen van de donder,
heel dit heelal,
dat vol is van uw kracht.

Koor:

Dan zingt mijn ziel)
tot U, o Heer mijn God:)2x
hoe groot zijt Gij,)
hoe groot zijt Gij!)

Als ik bedenk,

hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood
gegaan is als eer: Lam,
sta ik verbaasd,
dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis
mijn zonde op zich nam. (Koor)

Als Christus komt
met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis,
hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding
voor Hem buigen
en zingt mijn ziel:
o Heer, hoe groot zijt Gij! (Koor)

• Afsluiting

Erik