

Zondag 16 augustus 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

- Welkom Mareike
- Zingen: Opwekking 277 (2x) Jesse en team

ATTENTIE: Tijdens het zingen van dit lied wordt in het Corderius de paaskaars aangestoken. Wie thuis (of ergens anders) aan de dienst deelneemt, zou zelf een kaars kunnen aansteken om duidelijk te zien dat we met elkaar verbonden zijn.

Machtig God, sterke Rots,
U alleen bent waardig.
Aard' en hemel prijzen U,
glorie voor uw naam.

niemand is als U.

Prijst de Vader,
Prijst de Zoon.
Prijst de Geest, die in ons woont.
Prijst de Koning der heerlijkheid.
Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lam van God, hoogste Heer,
heilig en rechtvaardig,
stralend Licht, Morgenster,

- Aanvangswoorden en groet

Allemaal:

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

Erik:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: Amen

- Kinderlied: Oke4Kids Op reis

Jesse en team

Stel dat je een droomreis wint
waar wil je dan graag heen
wie kies je uit om mee te gaan
of vraag je iedereen
en zou je willen rijden, varen
vliegen als het kon
wat zou je leren, zou je zien
voorbij de horizon

op reis, op reis
met dat ene doel in zicht
al is het soms wat donker
aan het einde brandt Zijn licht

God zei: Mozes, luister goed
het is de hoogste tijd
dat Ik het volk van Israël
van slavernij bevrijd
Egypte moet hen laten gaan
neem jij ze bij de hand
en maak met hen die grote reis
naar het beloofde land

De één gaat reizen als het kan
de ander als het moet
Maria ging per ezeltje
en Jozef ging te voet
de wijzen reisden per kameel
leert hun geschiedenis
en Paulus stapte op de boot
en Jona ging per vis

Op reis, op reis....

Op reis, op reis
daar gaan we, hand in hand
met dat ene doel voor ogen
op naar het beloofde land

Bridge:
Het leven is een lange reis
soms prachtig en soms naar
soms lijkt het als vanzelf te gaan
maar soms ook is het zwaar
langs bergen en door dalen heen

soms voelt het warm, soms koud
maar God gaat altijd met je mee
omdat Hij van je houdt

Op reis, op reis.... (2x)

- Gebed
- Bijbellezing: Psalm 18:1-7 en 21-27
- Zingen: Psalm 18:1, 4 en 5 dnp

Mareike
Mareike
Jesse en team

1. Ik houd van U, mijn HEER, U bent zo machtig.
U bent mijn schild, mijn vesting, sterk en krachtig,
een redder die zich over mij ontfermt, die als een sterke stadsmuur mij beschermt.
U bent de God die al mijn eerbied waard is;
bescherm mij tot het strijdgewoel bedaard is.
Dan ben ik vrij; de vijand is gevlucht.
Ik kan weer leven, blij en opgelucht.

mij om mijn trouw en eerlijkheid geprezen.
Mijn leven lang heb ik Hem eer betoond;
mijn reine handen heeft hij rijk beloond.

4. God redde mij uit diepten van ellende, van vijanden die geen genade kenden. Het was voor mij een hopeloze strijd, maar Hij heeft mij geholpen en bevrijd. Zo heeft de HEER zijn trouw aan mij bewezen,

5. Aan wie genadig zijn, geeft U genade; met trouw beloont U alle trouwe daden.
Uw heiligheid verlicht wie heilig leeft, maar wee degene die niets om U geeft. U redt wie voor U staan met lege handen;
wie vol is van zichzelf, legt U aan banden.
U bent voor mij een lamp die helder schijnt,
een stralend licht, waardoor mijn nacht verdwijnt.

- Overdenking: God redt ons! Waarom eigenlijk? Erik
- Luisterlied: Overcome - Psalm 18 James Block <https://www.youtube.com/watch?v=I5zY3odoE5E>

Ik zal van je houden, YAHWEH
I will love You, YAHWEH

Ik kan rennen, tegen een leger
I can run, against a troop

Want U bent mijn kracht!
For You are my strength!

Ik kan over muren springen
I can leap over walls

1. Je geeft me voeten als een hert
You give me feet like a deer

Train mijn handen voor oorlog
Train my hands for war

Zodat ik deze bergen kan beklimmen
So I can climb these mountains

En ik zal een bronzen boog buigen
And I'll bend a bow of bronze

Je tilt me op de hoogte
You raise me up on the heights

Wie is hij
Who is He

Zodat ik kan overwinnen
So I can overcome

Wie bewapent mij met deze kracht?
Who arms me with this strength?

Wie is hij
Who is He

I call when I'm afraid

Al mijn manieren volmaken?
Perfecting all my ways?

Alleen hij
Only He

Mijn rots en mijn redding
My Rock and my Salvation

Kan redden uit het graf
Can rescue from the grave

Hij is het
It is He

Hij is een sterke toren en een fort voor mij
He's a strong tower and a fortress for me

Ik roep als ik bang ben

Hij is alles wat ik nodig heb
He is everything I need

- Dankgebed: zingen Opwekking 389, afgesloten met gezamenlijk bidden van het Onze Vader
Jelle en team/Erik

Create in me a clean heart, o God
(*Schep in mij een zuiver hart, o God*)
and renew a right spirit within me.
(*en vernieuw mijn geest in mij.*)
Create in me a clean heart, o God
and renew a right spirit within me.
Cast me not away from thy presence, o
Lord (*Verban mij niet uit uw nabijheid*)

and take not thy Holy Spirit from me.
(*en neem uw heilige Geest niet van mij weg.*)
Restore unto me the joy of thy salvation
(*Vernieuw in mij de vreugde over uw redding*)
and renew a right spirit within me.
(*en geef mij nieuwe moed.*)

- Mededelingen **Erik**
- **Collecte:** Vereniging Steun Oost Soemba
- Afsluiting **Erik**

