

Zondag 9 augustus 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

- Welkom Alex
- Zingen: Opwekking 411 Jelle en team

ATTENTIE: Tijdens het zingen van dit lied wordt in het Corderius de paaskaars aangestoken. Wie thuis (of ergens anders) aan de dienst deelneemt, zou zelf een paars kaars kunnen aansteken om duidelijk te zien dat we met elkaar verbonden zijn.

Refrein: Geprezen zij de Here.) Dag aan dag draagt Hij ons;)2x die God is ons heil.)	zijn warmte en zijn vuur. (Refrein) Want een verbroken hart veracht Hij niet. Al wat vernederd is, verhoogt Hij op zijn tijd. Hij troost de treurenden, de zwakke beurt Hij op. Barmhartig schenkt Hij ons zijn goedertierenheid. (Refrein)
--	---

- Aanvangswoorden en groet

Allemaal:

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw. Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

Erik:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: Amen.

- Kinderlied: KO 304 Van Australië tot Sicilië Jelle en team

Refrein: Van Australië tot Sicilië, zeg het overal: de Here God is goed. Van Italië tot Brazilië, zeg het overal: de Here God is goed. Want ook voor de Indianen en mensen uit Japan kwam Jezus naar de aarde, dus vertel hun er ook van. Van Amerika tot aan Verwegistan, vertel het: de Here is goed.	Duitsers zeggen: Gott ist gut, en Chinezen: Shangdi shi hao da. (Refrein) God is goed. Vertel het alle mensen. Dieu est bon. Vertel het alle mensen. Gott ist gut. Vertel het alle mensen. Shangdi shi hao da. Vertel het alle mensen. (Refrein)
---	---

- Gebed Alex
- Bijbellezing: Psalm 17 en Deuteronomium 32:6b-14 Alex

- Thema: Oogappel en adelaar (inleiding op de overdenking)

Erik

- Zingen: Psalm 17:1a-2b en 3

Jelle en team

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.
Ik roep U aan, Heer hoog verheven,
want gij verhoort, Gij antwoordt mij,
wees mij genegen en nabij,
Gij zult mij immers niet begeven?

Gij hulp van wie wordt overmand,
hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden!
Hoe zegent Gij die U verbeiden,
die schuilen bij uw rechterhand.
Behoed mij dan, laat mij niet vrezen,
behoed de appel van uw oog;
breid uit uw vleugels van omhoog
en laat mij zo geborgen wezen.

- Overdenking: Oogappel en adelaar

Erik

- Zingen: Psalm 61:1, 2 en 3

Jelle en team

1

O Here, verhoor mijn smeken.
Haast bezweken
roep ik, ver van U vandaan.
Sla toch acht op mijn gebeden,
leid mijn schreden,
dat ik tot U op kan gaan.

Staan de mensen mij naar 't leven,
Gij zult geven
't erfdeel van wie U behoort.

3

Laat mij als een kleine vogel
schuilen mogen
waar G' uw vleug'len om mij slaat.
Want gij weet wien ik mij wijdde,
dat ik zeide:
Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

2

Mijn schutse waart Gij tevoren;
sterke toren,
wees mij weer ten toevluchtsoord.

- Dankgebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader Erik

- Zingen: Psalm 131 dnp

Jelle en team

1. Mijn hart is niet hoogmoedig, HEER;
ik kijk niet op een ander neer.
Ik grijp geen grootse dingen aan
die mijn begrip te boven gaan.

Ik voel me veilig als een kind
dat bij zijn moeder vrede vindt.

2. Ik kies de stilte, doelbewust
en breng mezelf tot diepe rust.

3. Ik laat mij dragen vol geduld,
terwijl vertrouwen mij vervult.
Wacht, Israël, zo op de HEER;
verwacht Hem nu en altijd weer.

- Mededelingen

Erik

- Collecte: Noodfonds

- Afsluiting

Erik