

Zondag 26 juli 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

- Welkom (Sander)
- Lied: Opwekking 672 Heerser over alle dingen (Jelle en Reina)

Heerser over alle dingen
God van de oneindigheid
van Uw liefde wil ik zingen
buigen voor Uw majesteit
Eeuwen komen, eeuwen gaan
voor altijd blijft Uw trouw bestaan
Uw Naam weerklinkt door het heelal
'Die was en is en komen zal'

U alleen kunt grootheid tonen
in een enkel ogenblik
de natuur spreekt zonder woorden
vol verwondering luister ik
U schiep leven door Uw Woord
bracht het licht en duister voort
zelfs nu Uw werk in zonde lijdt
weerspiegelt zij Uw heerlijkheid

In het lijden van dit leven
in een dal van duisternis
wilt U mij Uw liefde geven
en de vrede die ik mis
leid mij aan Uw sterke hand
veilig naar de overkant
ik hoef geen gevaar te vrezen
als Uw huis mijn schuilplaats is

Eeuwen komen, eeuwen gaan)
voor altijd blijft Uw trouw bestaan)
Uw naam weerklinkt door het heelal) 2x
'Die was en is en komen zal')

- Votum en groet (Embert)

- Kinderlied – Daar bent U (KO 306) (Jelle en Reina)

Op de hei bij Ermelo,
in het drukke Tokio.
Op de markt in Goes,
of Santa Cruz,
God, U bent echt overal.

Refrein:

Op de allerhoogste berg,
daar bent U.
In de aller diepste zee,
daar bent U.
U bent altijd overal:
nooit een plek waar U niet bent.
Het is werk'lijk ongekend!

Op het Scheveningse strand,
in het Zwitsers Alpenland.
In de Hudson Bay,
of Java Zee,
God, U bent echt overal.

(Refrein 2x)

- Gebed (Sander)
- Bijbellezing: psalm 72 (Sander)
- Lied: De nieuwe psalmberijming, psalm 72: 4, 5, 6 (Jelle en Reina)

4. Wie tot hem roept zal hij bevrijden;
wie zwak is staat hij bij.
Voor wie geen hulp heeft zal hij strijden;
wie vast zit maakt hij vrij.
Wie arm zijn of door zorg gebogen,
verdrukt of diep in nood –
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij redt hen van de dood.

5. 'Leve de koning!' roepen mensen;

ze geven gul hun goud.
Voortdurend klinken zegenwensen;
men bidt voor zijn behoud.
De oogst is groot, zelfs waar tevoren
geen graan ooit groeien kon.
Het bergland vol van golvend koren
lijkt op de Libanon.

6. De stad mag groei en bloei beleven
zoals een frisse plant.
De koning staat hoog aangeschreven;
zijn naam klinkt door het land.
Zolang de zon voor ons blijft rijzen
blijft ook zijn naam ons bij.
Elk volk zal hem gelukkig prijzen
en wenst te zijn als hij.

- Tekstlezing: Handelingen 1: 1-9 (Embert)
- Overdenking (Embert)

• Lied – Opwekking 308
O laat Gods Zoon je thans omhullen
met zijn liefde en zijn Geest.
Laat je hart en ziel
gevuld zijn door de Heer.
O geef Hem alles wat je vasthoudt
en zijn Geest zal als een duif
op je leven dalen
met godd'lijke kracht.

Refrein:

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

O kom en zing dit lied met blijdschap,
met een hart vol van vreugd'.
Hef je handen in aanbidding naar omhoog.

O geef Hem al je pijn en moeite
en de jaren van verdriet
en nieuw leven vangt dan aan
in Jezus' naam.

Refrein:

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.
Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

- Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader (Embert)
- Collecte voor Stichting Present.
- Mededelingen
- Lied – Opwekking 44 – Geprezen zij de Heer (Jelle en Reina)

Geprezen zij de Heer,
die eeuwig leeft.
Die vol ontferming ieder troost
en alle schuld vergeeft.
Die heel het aards gebeuren,
vast in handen heeft.

Refrein:

Hem zij de glorie,
want Hij die overwon,
zal nooit verlaten wat,
Zijn hand begon.
Halleluja, geprezen zij het Lam,
dat de schuld der wereld,
op zich nam.

Verdreven is de schaduw
van de nacht.
En wie Hem wil aanvaarden
wordt eens veilig thuisgebracht.
Voor hem geldt ook dit wonder:
alles is volbracht.

(Refrein)

Hij doet ons dankbaar,
schouwen in het licht,
dat uitstraalt van het kruis,
dat eens voor ons werd opgericht.
En voor ons oog verrijst,
een heerlijk vergezicht.

(Refrein)

- Afsluiting en zegen (Embert)