

Zondag 12 juli 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

- Welkom
- Lied: Gezang 44

Marc
Jiska en team

1

Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet
hier en in alle landen,
die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,
is hier en overal
een helper die bevrijdt.

2

Die eeuwig rijke God
moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart
en milde vrede geven.

3

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.
Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

- Votum en groet

Erik

Allemaal:

*De Heer is machtig, hij helpt ons altijd.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
De Heer blijft altijd trouw.
Hij laat het werk van zijn handen niet los.*

Erik:

Voor jou en voor mij:

Genade en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

Allemaal: *Amen.*

- Kinderlied: Ik ben (oke4kids)

Jiska en team

Je voelt Me in de zon
je ziet Me in de maan
je ruikt Me in de bloemen
die thuis op tafel staan
je kunt Me zelfs proeven
eet maar eens een vrucht
je hoort Me in het fluiten
van de vogels in de lucht

je ziet Me in het mos
je ruikt Me als het regent
in de geuren van het bos
je proeft Me in de honing
zo heerlijk en zo zoet
je hoort Me in de stilte
luister maar eens goed

Ik ben het begin ... (2x)

Ik ben het begin
en Ik ben het eind
Ik ben er altijd al geweest
en zal er altijd zijn
nergens ben Ik niet
Ik ben overal
de Maker van het leven
de God van het heelal
de Maker van het leven
de God van het heelal

Je kunt Me leren kennen
misschien toch wel het meest
wanneer je in de Bijbel
over Jezus leest
want Hij is mijn Zoon
en Ik ben in Hem
dus als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben
als je Hem leert kennen
weet je wie Ik ben!

Je voelt Me in de wind

- Gebed Marc
- Bijbellezing: Psalm 14 en Romeinen 3:9-18 Marc
- Luisterlied: Psalm 14 (Psalmen voor Nu) <https://youtu.be/W7vs1u0G4WM>

Alleen een gek zegt bij zichzelf:
'Natuurlijk niet. Er is geen God.'
Hij gaat van kwaad tot erger kwaad.
En niemand doet het goede. Niemand!

De HEER ziet uit de hemel neer
op alle mensen en Hij zoekt
naar iemand die het goede doet,
naar één die Hem niet is vergeten.

Verworden zijn ze, allemaal.
Ontaard, kwaadaardig, koud en leeg
hun Godvergeten leven lang,
want niemand doet het goede. Niemand!

De HEER zegt: 'Kennen zij mijn recht?
Ze zoeken mij allang niet meer,

ze mergelen mijn vrienden uit.
Mijn volk wordt door hen opgegeten.'

Zij schrikken op, wanneer de HEER
laat zien dat Hij bestaat en zorgt
voor mensen die het goede doen,
voor mensen die Hem niet vergeten,

Al maak jij, dwaas, hen moedeloos.
Al sta je sterk, al zeg je steeds:
'Voor jou zorgt niemand. God is dood.'
Dan nog is Hij hun God en redder.

Kwam er uit Sion maar herstel!
Een nieuwe dag voor Israël!
Wanneer de HEER zijn volk bevrijdt,
zal iedereen van blijdschap zingen.

- Overdenking: Redding voor dwazen! Erik
- Lied: Psalm 68:10 en 17 (Oude Berijming) Jiska en team

10
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij overlaadt ons, dag aan dag,
Met Zijne gunstbewijzen.
Die God is onze zaligheid;
Wie zou die hoogste Majesteit
Dan niet met eerbied prijzen?
Die God is ons een God van heil;
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,
Ons 't eeuwig, zalig leven;

Hij kan, en wil, en zal in nood,

Zelfs bij het naadren van den dood,
Volkomen uitkomst geven.
17
Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom,
Uit Uw verheven heiligdom,
Aanbidd'lijk Opperwezen!
't Is Israels God, die krachten geeft,
Van Wien het volk zijn sterkte heeft:
Looft God; elk moet Hem vrezen.

- Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader Erik
- Lied: Opwekking 176 U bent mijn schuilplaats, Heer (2x) Jiska en team

U bent mijn schuilplaats Heer,
U vult mijn hart steeds weer
met een verlossingslied.
Telkens als ik angstig ben,

steun ik op U.
Ik vertrouw op U.
Als ik zwak ben, ben ik sterk
in de kracht van mijn Heer.

- Mededelingen Erik
 - **Twée** collecten: voor Sizanani + Straatpastoraat
- Afsluiting Erik