

Zondag 21 juni 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

Alex - Margreet/Joan/Mark - Petra - Frits

➤ Welkom **Petra**

➤ Lied: Opwekking 428/ EL 203 - Genade, zo oneindig groot **Margreet, Joan en Mark**

1 Genade, zo oneindig groot,
dat ik, die't niet verdien,
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien.

3 Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

2 Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

4 Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon,
dan prijs ik Hem in eeuwigheid)
dat ik genade vond.)2x

➤ Votum en groet **Alex**

➤ Kinderlied: Kinderopwekking 118 - Meer en meer **Margreet, Joan en Mark**

Refrein

Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer en meer gaan lijken op Hem.
Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus,
ik wil meer gaan lijken op Hem.

Ik wil graag dat de mensen
Jezus in mij zien,
omdat ik een getuige wil zijn.
Al ben ik nog wat jong,
nou en, en bovendien
is voor Jezus niemand te klein.
(Refrein)

In alles wat ik ben
en alles wat ik doe,
wil ik zijn zoals Jezus dat wil.
Dus ook op elk moment,
en niet zo 'af en toe',
want dat maakt een heel groot verschil.
(Refrein)

Toch merk ik telkens weer
dat ik het zelf niet kan,
daarom geeft God zijn Heilige Geest.
Hij helpt mij meer en meer
te leven naar Gods plan,
zonder Hem was ik nergens geweest.
(Refrein)

➤ Gebed **Petra**

➤ Bijbellezing: Lucas 15:11-32 **Petra**

➤ Bijbellezing: Romeinen 3:21-26 **Alex**

➤ Overdenking: Genade; gratis gulle goedheid van God **Alex**

➤ Lied: Opwekking 790 – God Is Mijn Herder:

God is mijn Herder, die mij weidt;
in groene velden vind ik rust.
Hij gaat mij voor naar stille wateren.
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

Hij leidt mijn voeten in het spoor
van recht en waarheid, tot zijn eer.
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol;
een feestmaal staat voor mij klaar.
(Refrein)

Refrein:

m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Heer, ik vertrouw op U alleen.
(v: Ik vertrouw, ik vertrouw op U.)
m: Want uw trouw en goedheid volgen
mij;
(v: Trouw en goedheid volgen mij;)
allen: genade leidt mij naar huis.

Al moet ik door een donker dal,
ook dan vrees ik de boze niet;
want U bent bij mij en uw stok en staf
vertroosten mij steeds opnieuw.
(Refrein 2x)

Want uw trouw en goedheid volgen mij;
genade leidt mij naar huis.
Genade leidt mij naar huis.

➤ Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader **Alex**

➤ Lied: Psalm 103:1 en 3 (www.denieuwepsalmberijming.nl) **Margreet, Joan en Mark**

1.

Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen.
Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen.
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest.
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.
Hij is het die van ziekte je geneest.

3.

De HEER blijft ons met liefde overladen.
Bewogen is zijn hart en vol genade.
Groot is zijn trouw, immens geduld heeft Hij.
Hij laat ons niet voor elke zonde boeten,
straft niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten.
Hij blijft niet boos, zijn woede gaat voorbij.

➤ Mededelingen

➤ Afsluiting **Alex**

➤ Na de dienst zingt het muziekteam: Lied: Opwekking 630 – Vader, U bent goed:

Op elk moment van mijn leven
in voor of tegen spoed
aanbid ik U, mijn Jezus
en dank U voor Uw bloed.
Ik vind kracht in U mijn Vader,
als ik heel dicht bij U ben.
Mijn hart en mijn gedachten
worden warm als ik bedenk:

Vader U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.

Op elk moment van mijn leven
bij dag en bij nacht
wil ik U woorden lezen
en dragen in mijn hart.
In de stormen van mijn leven,

in de regen, in de kou,
wil ik schuilen in Uw vrede,
wil ik rusten in Uw trouw.

Vader U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.
Vader U bent goed,
U bent heilig, U bent liefde.
Jezus U bent groot,
U bent sterker dan de dood.
Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.

Vader, deze dag geef ik mijzelf aan U
en ik zing met heel mijn hart:
'Ik hou van U'.