

Zondag 7 juni 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

- Welkom **Mareike**
- Lied: Uw liefde laat nooit los Opwekking 714 **Jelle, Tina, Reina**

Al laat de zon zich niet meer zien
Aan t einde van de nacht
Al word mijn lichaam niet voorzien
Van levenslust en kracht
Al ga ik door mijn zwaarste strijd
Dan nog zing ik Uw lof
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Al kom ik in gevangenschap
Omdat 'k in U geloof
Al neemt men mij het leven af
En word mijn licht gedoofd
Al word ik dag aan dag verleid
U bent en blijft mijn God

Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Al is de dag gevuld met pijn
En brengt de nacht geen rust
Al is aan t einde van de lijn
Mijn heilig vuur geblust
Mijn God ik ben U toegewijd
U bent mijn kracht mijn rots
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
Uw trouw duurt tot in eeuwigheid
Uw liefde laat nooit los
U laat mij nooit meer los.

- Votum en groet **Erik**
- Kinderlied: Kom aan boord HH356 **Jelle, Tina, Reina**

Voor de zieken - voor de armen
voor de mensen met verdriet
voor het kind dat blijft proberen
maar toch denkt: het lukt me niet
voor de zwerver die moet zwerven
en geen plek heeft waar hij hoort
is er altijd nog die Ene en die roept: kom
maar aan boord!

kom aan boord
ook voor jou is er een plekje
waar je hoort
laat de hoop niet langer varen
kom aan boord

sta niet doelloos aan de kant
want er is een hart vol liefde
pak die uitgestoken hand

voor het meisje dat blijft denken
alles gaat bij mij steeds mis
voor de jongen die al vaker
uit de boot gevallen is
voor het kindje dat nog nooit
van trouw of liefde heeft gehoord
is er altijd nog die Ene en die roept: kom
maar aan boord!

kom aan boord ...(2x)

- Gebed **Mareike**
- Inleiding en Bijbellezing: 1 Petrus 4:12-16; 5:8-11 **Mareike**
- Lied: Hoe lang nog, Heer? **Jelle, Tina, Reina**

Hoelang nog, Heer
Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang blijft U weg? (2x)

Hoelang nog, Heer, sterven mensen van
de honger?
En hoelang, Heer, geeft de akker hun geen

oogst,
omdat de zon de grond uitdroogt?
Hoelang nog, Heer, zullen wij de bossen kappen?
Hoelang nog, Heer, vult ons vuil de oceaan?
Hoelang laat U ons doorgaan, Heer?
Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang wacht U af?
Hoelang nog, Heer, dragen kinderen geweren?
En hoelang, Heer, duurt de strijd om macht en geld?
Hoelang gaat het geweld nog door?
Hoelang nog, Heer, zijn we bang voor wie hier vreemd zijn?
Hoelang nog, Heer, jagen wij hen op de

vlucht,
vervolgd, gehaat en uitgeput?
Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang kijkt U toe?
Hoelang nog, Heer, profiteren wij van slaven?
En hoelang, Heer, worden vrouwen nog verkocht?
Waarom komt niemand voor hen op?
Hoelang nog, Heer, zal de hebzucht ons verdelen?
Hoelang nog, Heer, nemen onze winsten toe?
En wanneer hebben wij genoeg?
Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang blijft U weg?
Hoelang nog, Heer, hoelang nog, Heer.
Hoelang tot U komt?

- Overdenking: Lijden en het volgen van Jezus
- Lied: Welkom thuis Sela **Jelle, Tina, Reina**

*Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.*

Met zijn zegenende handen op je schouders
geeft Hij jou zijn liefde en zijn tijd.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Met zijn mantel om je heen geeft Hij bescherming.
Hij is trouw in zijn barmhartigheid.
Met zijn eindeloze goedheid en vergeving
heet Hij je welkom.
Voel je thuis, je bent vrij.
Je bent vrij.

Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou
bereid.

- Gebed, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.
- Mededelingen
- Afsluiting

Link: <https://www.opendoors.nl/schrijfacties/bemoedigingsactie-noord-korea>

Kim Sang-hwa is de dochter van een Noord-Koreaanse kerkleider. Ze woont in Zuid-Korea. De zwaarst versterkte grens ter wereld scheidt haar van haar ouders en van haar broeders en zusters in Christus.

Ze komt uit een christelijk gezin. Lange tijd wist ze echter niet dat haar ouders geloofden. Zij waren als zoveel christelijke gezinnen in de jaren vijftig van de vorige eeuw verbannen naar

een afgelegen dorp ver van hun geboorteplaats. Haar vader was goed met zijn handen. Vanwege zijn veiligheid kan ze niet zeggen wat hij deed, maar hij kon een goed inkomen verdienen. Haar moeder had familie in China. Haar ouders bleven hun geloof verborgen houden voor de buitenwereld. Maar ze herinnert zich dat ze als zesjarige op een nacht wakker werd. Hun huis was erg klein, dus ze sliepen allemaal in dezelfde kamer. Toen ze haar ogen opende, zag ze haar vader en moeder onder de deken. Zacht hoorde ze een stem uit de radio komen. Later begreep ze dat ze luisterden naar een uitzending van een christelijk radiostation.

Haar moeder leerde haar om Bijbelverzen en de Apostolische Geloofsbelijdenis uit het hoofd te kennen. Ze legde het hele evangelie aan haar uit. Haar opa liet haar zien hoe ze moest bidden. Ze las de bijbel nu ook voor haarzelf. Wel was ze zich ervan bewust dat dat gevaarlijk was. Haar vader benadrukte altijd dat ze niets over mocht delen met iemand anders. Dan begon hij te bidden, fluisterend, bijna onverstaanbaar: 'Vader, help de Noord-Koreaanse mensen om eerst Uw Koninkrijk te zoeken.'