

## Zondag 17 mei 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

- Welkom
- Lied: Opwekking 790 De Heer is mijn Herder (Jiska, Erik)  
God is mijn Herder, die mij weidt  
In groene velden vind ik rust  
Hij gaat mij voor naar stille wateren  
Zijn goedheid verkwikt mijn ziel

Refr:

Heer, ik vertrouw op U alleen  
Heer, ik vertrouw op U alleen  
Want uw trouw en goedheid volgen mij  
Genade leidt mij naar huis

Hij leidt mijn voeten in het spoor  
Van recht en waarheid, tot zijn eer  
Hij zalft mijn hoofd en schenkt mijn beker vol  
Een feestmaal staat voor mij klaar

(Refrein)

Al moet ik door een donker dal  
Ook dan vrees ik de boze niet  
Want U bent bij mij en uw stok en staf  
Vertroosten mij steeds opnieuw

(Refrein)

- Gebed
- Uitleg kinderlied
- Kinderlied – Samen met Jezus (Oke4kids) (Jiska, Aron, Erik)

Ik heb de medaille al binnen  
en de wedstrijd moet nog gaan beginnen.  
Ik draag een medaille van goud,  
omdat Jezus in mij woont en altijd van mij houdt.

Refrein:

Samen, samen met Jezus,

kan ik de wereld aan,  
ga ik ertegenaan. YES!!  
Samen, samen met Jezus  
kan ik de wereld aan.

Nu gaat de wedstrijd beginnen  
en weet je waarvan ik het ga winnen?  
Van dingen die fout zijn en slecht,  
door te kiezen voor het goede en te doen wat Jezus zegt.

(Refrein)

Zijn liefde en kracht zijn zo groot.  
Hij won het zelfs van de dood.  
Hij is mijn voorbeeld en Hij helpt mij.  
Mijn coach bij deze wedstrijd is Hij. YES!!

(Refrein 2x)

Slot 2x:  
Kan ik de wereld aan.

- Lezing en overdenking
- Lied – Opwekking 798, Hou vol (Jiska, Erik)

Wij zijn het volk van God,  
wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar.  
Een leven lang te gast,  
er ligt een hemels vaderland voor ons klaar.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

Het is een zegetocht  
van heiligen en twijfelaars bij elkaar.  
Maar kijk, wij lopen nog,  
wij lopen wat God heeft beloofd achterna.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons,  
God is altijd om ons heen.  
Laat maar komen wat hierna komt,  
want Hij laat ons nooit alleen.

En nu wij zijn omringd  
door zoveel helden die ons voor zijn gegaan,  
nu geven wij niet op.  
Het zijn de schouders waarop wij mogen staan.

Houd vol, houd vol,  
Hij laat niet los.

(Refrein)

- Gebed
- Collecte voor Impact Navigators
- Mededelingen
- Lied – Psalm 146: 1 en 3, Nieuwe Psalmberijming (Jiska, Erik)

1. Halleluja! Heel mijn leven  
zal ik zingen voor de HEER.  
Hem wil ik mijn liefde geven,  
telkens weer en telkens meer!  
Zingen wil ik dag aan dag  
en Hem prijzen vol ontzag.

3. Vol geluk mag ieder leven  
die de HEER als helper heeft.  
Hij heeft ons zijn woord gegeven  
en Hij maakte al wat leeft.  
Wie berooid is of geknecht  
geeft Hij brood en doet Hij recht.

- Afsluiting