

Zondag 5 april 2020 – NGK Amersfoort-Zuid – 10 uur (online)

- Welkom
- Bijbellesing: Matteüs 21:1-9
- Lied: Juich, Hosanna! – Sela
- Gezamenlijk bidden van het Onze Vader
- Kinderlied: Hosanna, Hosanna, we maken een rij!
- Overdenking: Palmzondag - Houd vol!
- Lied: Houd vol – Kees Kraayenoord
- Gebed
- Lied: Psalm 98:1 en 4
- Collecte
- Afsluiting

Collectiedoel: Stichting El Roi, een stichting die zich inzet voor vrouwen in de prostitutie die werken in Utrecht, Amersfoort en omstreken. El Roi betekent: 'U bent de God, die naar mij omziet'. Ons doel is: de vrouwen een plek bieden waar ze zich welkom voelen, waar ze gezien worden in plaats van bekeken.

Juich, Hosanna!

<https://youtu.be/1a2YMKMw9i4>

Juich, hosanna!
Roep het uit van vreugde,
Jeruzalem je koning komt.
Verhef dan je poorten,
laat zegevierend ingaan
Yeshua, Messias,
prijs Davids grote zoon.

Nederig rijdend op een veulen,
Gods vrede rijk kondigt Hij aan;
niet door geweld, maar door zijn lijden.
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan.

Snij palmtakken af en leg vol eerbied
je jas als een looper op het pad.
Blinden gaan zien, verlamden lopen.
De kinderen zingen het op straat.

Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad,
als Hij verschijnt in licht en majesteit.
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken.
Jeruzalem, je koning komt!
Gezegend die komt in de naam van de Heer.

Hosanna, hosanna, we maken een rij.

https://www.youtube.com/watch?v=a1N_Kz4CmFM

Hosanna, hosanna, want de koning komt
voorbij!
Hosanna, hosanna, want de koning komt
voorbij!

Refrein:
Gezegend is Hij, die komt in de naam, die
komt in de naam van de Heer!
Gezegend is Hij, die komt in de naam, Die
komt in de naam van de Heer!

Hosanna, hosanna, Hij rijdt door het land.
Hosanna, hosanna, neem een palmtak in je
hand! (Refrein)

Hosanna, hosanna, de vijand opzij!
Hosanna, hosanna, en dan eindelijk weer vrij!
(Refrein)

Hosanna, hosanna, we maken een troon,
Hosanna, hosanna, het wordt allemaal
sjaloom. (Refrein)

Hosanna, hosanna, maar zie je het niet?
Hosanna, hosanna, onze Koning heeft
verdriet. (Refrein)

Houd vol

<https://youtu.be/3TRhHE77whQ>

Wij zijn het volk van God
Wij zijn als vreemdelingen hier met elkaar
Een leven lang te gast
Er ligt een hemels vaderland voor ons klaar
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
Het is een zegetocht
Van heiligen en twijfelaars bij elkaar
Maar kijk, wij lopen nog
Wij lopen wat God heeft beloofd achterna
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los
God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
En nu wij zijn omringd
Door zoveel helden die ons voor zijn gegaan
Nu geven wij niet op
Het zijn de schouders waarop wij mogen
staan
Houd vol, houd vol
Hij laat niet los

God is voor ons, God is naast ons
God is altijd om ons heen
Laat maar komen wat hierna komt
Want Hij laat ons nooit alleen
Hij laat ons nooit...

Psalm 98:1 en 4

<https://youtu.be/9MLH-Bge9aA>

1

Zingt een nieuw lied voor God den Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

4

Laat alle zeeën, alle landen
Hem prijzen met een blij geluid.
Rivieren klappen in de handen,
de bergen jubelen het uit.
Hij komt, Hij komt de aarde richten,
Hij komt, o volken weest verblijd,
Hij komt zijn koninkrijk hier stichten,
zijn heil en zijn gerechtigheid.