

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 8 maart 2020 , 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

| | | | |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Voorganger | : Pastor Erik Mouissie | Ouderling | : Sander van der Bent |
| Diaken | : Marloes Bergsma & Mieke Smid | Dienstco | : Joan Zijlstra |
| Muziek | : Kees Bos & team | Projectie | : Ron Boerma |
| Techniek | : Embert & Elco Messelink | Kosters | : Jan v.d. Ham & Heleen Borgdorff |

Bijzonderheden: Avondmaal & Biddag voor gewas en arbeid

Zondag 8 maart 2020 (NGK Amersfoort-Zuid; 10 uur)

- Welkom en mededelingen (ovd)
- Lofprijzing: - Dank u wel voor de sterren en de maan (Busser & Schroder en Zimmer / oke4kids 'ik ken je wel')
- Ps 127: 1,2
- ELB 420 - Als je bidt (Elly en Rikkert)
- Stil gebed, aanvangswoorden en groet
- Zingen: Psalm 136:1, 2, 3, 4, 11, 12 dnp (www.denieuwepsalmberijming.nl)
- Gebed

- Zingen: Projectlied
- De kinderen gaan met hun lantaarntjes naar de kinderezangdienst

- Dienst van het Woord:
 - Bijbellezingen: Johannes 6:1-15, 25-29; Jesaja 25:6-9
 - Uitleg en verkondiging: *Onvoorziene inkomsten*
 - Zingen: Zingende gezegend 40:1, 2 en 3 (melodie Gezang 121)
 - Dankzegging en voorbede
 - Zingen: Zingende gezegend 40:4

- De kinderen komen terug
- Dienst van de offers: collecte voor Interserve + ICF en lofoffer: Psalm 146:1, 3 en 5 dnp (www.denieuwepsalmberijming.nl)
- Dienst van de Tafel:
 - We vormen een kring
 - Gebed
 - Instellingswoorden
 - Ronddelen brood en wijn
 - Dankzegging
 - Zingen: Geloofsbelijdenis (melodie LvdK Gezang 460; tekst: zie onder)
- Zegen

Geloofsbelijdenis (melodie Gezang 460)

- 1 Ik geloof dat God mijn Vader,
bron van al het goede is,
die van hemel en van aarde
schepper, herder, hoeder is:
Hij zal weiden, medelijden,
teder als een moeder is.

- 2 Ik geloof dat Jezus Heer is,
die zachtmoedig binnenrijdt,
aan wie alle dank en eer is:
zaad, tot ondergang bereid –
opgestaan en opgevaren
keert Hij weer in heerlijkheid.

- 3 Ik geloof: de Geest, de Trooster,
en één kerk, de ware bruid,
de vergeving van de zonden,
paaslicht dat ons graf ontsluit –
eeuwig samen zing ik: Amen,
roep ik, God, uw glorie uit!