

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 22-12-2019, 10.00 uur
Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

voorganger: Ds. Martin van der Klis
ouderling van dienst: Sander van der Bent
diaken: Marloes Bergsma, Mieke Smid
muziek: Jiska de Graaf
beameraar: Sander vd Bent
geluidregelaar: Fam vd Lingen
koster: Fam van Rijnsouw
dienstcoördinator: Hilde van Es – van Egmond
bijzonderheden: 4^e advent, uitzending Golfbreker

Welkom en mededelingen (OvD)

Bijbellezing Lukas 1: 26-38 (BiGT) door Arnoud van 't Hoog
Aansteken adventskaars door Hilde van Es
Zingen (staande) Opw 529: Komt laten wij aanbidden
Opw 527: Licht in de wereld
Opw 697: Al wat ik ben
Opw 529: Komt laten wij aanbidden

Moment van stilte

Aanvangswoorden en groet

Zingen (staande) Gezang 118: 1 en 2

Gebed

Adventsmoment Openvouwen 4^e ster met toelichting
Filmpje
Projectlied vers 4

Kinderen t/m BBK 3 gaan naar de bijbelklassen en nemen hun lantaarntje mee

Bijbellezen Lukas 1: 39-45 (NBV)

Zingen Gezang 66: 1, 2 en 3

Verkondiging Lukas 1: 45

Zingen (staande) Geloofsbelijdenis (zie hieronder)

Voorbeden en dankgebed

Collecte NGP

Kinderen komen terug

Slotlied Nieuw Liedboek 416: 1, 2, 3 en 4 (zie hieronder)

Zegen (met gesproken amen)

Lukas 1:26-38 (Bijbel in Gewone Taal) (door Arnout van 't Hoog)

²⁶God stuurde de engel Gabriël naar Nazaret, een stad in Galilea. Eljsabet was toen zes maanden zwanger. ²⁷⁻²⁸De engel ging naar Marija, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David.

De engel zei tegen Marija: 'Ik groet je, Marija. God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn.' ²⁹Marija schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde.

³⁰Toen zei de engel tegen Marija: 'Je hoeft niet bang te zijn, Marija. God heeft je uitgekozen voor iets moois. ³¹Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. ³²⁻³³Jezus zal heel belangrijk zijn, hij zal Zoon van de allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde.'

³⁴Marija zei tegen de engel: 'Maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden?' ³⁵De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal bij je komen. En door de kracht van de allerhoogste God zul je zwanger worden. Daarom zal jouw kind bij God horen, en zal hij Zoon van God genoemd worden.'

³⁶Ook je familielid Eljsabet krijgt een zoon. Iedereen dacht dat zij geen kinderen kon krijgen. Maar nu is ze al zes maanden zwanger, terwijl ze toch al oud is. ³⁷Voor God is alles mogelijk!' ³⁸Marija zei: 'Ik wil God dienen. Laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.'

Toen ging de engel weg.

Geloofsbelijdenis (melodie: Liedboek voor de kerken, Gezang 135)

1. Ik geloof in God de Vader
die almachtig, wijs en goed
aard' en hemel heeft geschapen
vorm en kleur in overvloed!
Die de stilte heeft doorbroken
en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord
opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd:
mijn geloof, mijn zekerheid.
2. Ik geloof in Jezus Christus
Zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld
werd gekruisigd, werd gedood.
Maar die opgestaan ten leven
hemelhoog nu is verheven
boven heerschappij en macht,
die ten onder wordt gebracht.

Dat is wat ik hier belijd:
mijn geloof, mijn zekerheid.

3. Ik geloof in God de Trooster
die van oudsher, wereldwijd,
overal zijn volk vergadert
en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden
in vergeving van mijn zonden
mag ik op de jongste dag
opstaan, leven met een lach!
Dat is wat ik hier belijd:
mijn geloof, mijn zekerheid.

Nieuw Liedboek 416:1,2,3,4

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.