

## Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 15 dec. 2019 , 10.00 uur

Lambert Heijncsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Pastor Erik Mouissie; Amersfoort	Ouderling	: Mareike van der Keur
Diaken	: Mieke Smid & Karen Hunink	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Margreet van Zanten & Kees Bos	Projectie	: Corné de Haas
Techniek	: Frits Bijlenga & Jefta de Graaf	Kosters	: Jacques Pilon & Irene Blom

Bijzonderheden: Derde Advent

---

Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst

Lezing van het centrale bijbelgedeelte: Jesaja 35 (BiGT) (door Timo Weide)  
Aansteken van de 3e Adventskaars (door Frederike de Weger)

Lofprijzing: - Gezang 126 vs **1 en 2** :  
- EL 416 : Spoedig zal komen de hemelse Heer  
- Opw 388 / EL 404 : De Woestijn zal bloeien als een roos . **(2x zingen)**

Stil gebed, aanvangswoorden en groet

Zingen: **Psalm 85** ([www.denieuwepsalamberijming.nl](http://www.denieuwepsalamberijming.nl)); sheets op deze site!)  
Gebed

Adventsmoment: 3e Ster wordt opgevouwen - Filmpje - **3e couplet projectlied**  
De kinderen (**t/m bijbelklas 4**) gaan met hun lantaarntjes naar de bijbelklas

Dienst van Gods Woord:

Bijbellezing: Matteüs 11:2-15; Jacobus 5:7-10

Zingen: **Psalm 146:3 (v), 4 (m) en 6 (a)**

Uitleg en verkondiging: Een andere kijk: wees blij!

Zingen: **Opwekking 464:1** – Dankgebed – Zingen: **Opwekking 464:2 en 3**

De kinderen komen terug

Dienst van de offers:

Collecte voor de Haven

Loffer: **Gezang 520 (melodie LvdK 435): Over grauwbestofte straten (tekst: zie onder)**

Zegen

Amenlied: **Opwekking 430**

## Gezang 520

Over grauwbestofte straten  
gaat een man uit Nazareth.  
Hij is 't Lam van God op aarde,  
die de deuren openzet:  
doven horen, lammen lopen,  
blinden krijgen het gezicht!  
Langzaam gaat de hemel open  
en de grauwe stad wordt licht.

In de straten, op de pleinen  
wordt het grote nieuws gebracht  
van de Heer die voor de zijnen  
als het Paaslam wordt geslacht.  
Zonder majesteit en luister,  
maar verstoten en veracht  
in 't van God-verlaten-duister,  
heeft hij ons bij God gebracht.

In de stad met gouden straten  
houdt het Lam zijn bruiloftsfeest:  
voor wie blind was, niet kon praten,  
voor de mensen arm van geest.  
Al wie Hij heeft aangenomen  
wordt voor eeuwig opgericht!  
God komt bij de mensen wonen  
en zijn Stad baadt in het Licht.