

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 15-09-2019, 10.00 uur
Lambert Heijnricstraat 23, 3817 ER Amersfoort

voorganger: Ds Ben Eikelboom
ouderling van dienst: Petra Messelink
diaken: Karen Hunink, Marloes Bergsma
muziek: Jiska de Graaf
beameraar: Sander vd Bent
geluidregelaar: Jonathan Hoekstra
koster: Mark Dijksterhuis, Sjaan Jansen
dienstcoördinator: Hilde van Es – van Egmond
bijzonderheden: -

Welkom en mededelingen (OvD)

Zingen (staande) Psalm 135: 1 en 10
Votum en groet
Zingen (staande) Opw 576: Immanuel
Opw 715: Wat hou ik van uw huis
Opw 510: Dit is mijn verlangen
Leefregels Romeinen 12: 1, 2 en 9-21
Zingen Opw 811: Witter dan sneeuw
Gebed

Zingen kinderlied KO 170: U bent die U bent
Kinderen (t/m groep 8) gaan naar de bijbelklassen en nemen hun lantaarntje mee.

Bijbellezen 2 Samuel 6: 8 – 23
Zingen Psalm 25: 2 en 4
Tekst 2 Samuel 6: 21 – 23
Verkondiging De zegen van de Heer doet David dansen
Zingen Opw 623: Laat het huis gevuld zijn

Dankzegging en voorbede (OvD)

Kinderen komen terug van de bijbelklassen
Collecte Jeugdwerk NGK A'foort-Zuid
Zingen Opw 710: Zegen mij
Zegen met gezamenlijk 'amen'

Nieuwe Liedboek 216 (melodie Morning has broken)

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Geloofsbelijdenis (melodie gezang 135)

Ik geloof in God, de Vader, die almachtig, wijs en goed,
aard' en hemel heeft geschapen, vorm en kleur in overvloed.
Die de stilte heeft doorbroken en Zichzelf heeft uitgesproken
in het vleesgeworden Woord, opdat ieder naar Hem hoort.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in Jezus Christus, zoon van mensen, Zoon van God,
die als Redder van de wereld werd gekruisigd en gedood.
Maar die opgestaan ten leven, hemelhoog nu is verheven,
boven heerschappij en macht, die ten onder wordt gebracht.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.

Ik geloof in God, de Trooster, die van oudsher, wereldwijd,
overal Zijn volk vergadert en tot dienen toebereidt.
Met Gods kinderen verbonden, in vergeving van mijn zonden,
mag ik op de jongste dag, opstaan, leven met een lach.
Dat is wat ik hier belijd, mijn geloof, mijn zekerheid.