

Orde van dienst NGK Amersfoort-Zuid 2 juni 2019 , 10.00 uur

Lambert Heijnricsstraat 23, 3817 ER Amersfoort

Voorganger	: Ds. H. van Winkelhoff; Etten Leur	Ouderling	: Petra Messelink
Diaken	: Esther Mouissie & Mieke Smid	Dienstco	: Joan Zijlstra
Muziek	: Kees Bos & Margreet van Zanten	Projectie	: Corné de Haas
Techniek	: Frits Bijlenga	Kosters	: Jacques Pilon & Sjaan Joansen

Bijzonderheden: n.v.t.

Welkom & mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen van drie liederen

1. Opw 520 "Wees mijn verlangen".
2. Sela "Vertrouwen" ("Ik zie uit naar de Heer").
3. Opw 305 "Wees stil en weet dat Hij is uw God".

Votum, groet

Zingen: Opw 518 "Heer , u bent altijd bij mij."

Woorden v/h verbond

Zingen: Opw. 717: Stil, mijn ziel wees stil

Gebed

Aankondiging kinderlied,

Zingen: KO 306 "Daar bent U."

Kinderen naar bijbelklassen

Lezen: Lucas 8: 40-56

Zingen: Sela / Taizé: Wacht op de Heer (Wait fort he Lord)

(Lezen Tekst: Handelingen 1: 4
Preek Thema: "Wachten")

Zingen: Psalm 131 DNP: 1, 2, 3. (Tekst en link zie volgende pagina)

Gebed

Collecte (kinderen komen terug)

Zingen Psalm 21 DNP: 1, 2, 4. (Tekst en link zie volgende pagina)

Zegen Beamen met een gesproken Amen

Psalm 27 DNP: 1, 2, 4.

<http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-27>

1. Wie anders dan de HEER zal mij bevrijden?

Hij is mijn licht, mijn heil, mijn leven lang.

Wie heeft de moed om tegen mij te strijden?

Hij is mijn burcht, ik ben voor niemand bang.

Toen ik werd aangevallen, hield ik stand;

mijn tegenstanders beten in het zand.

Al smeedt een machtig leger een complot,

toch weet ik dat ik veilig ben bij God.

2. Ik vraag de HEER of ik bij Hem mag wonen,
want ik geniet van zijn aanwezigheid.

Gastvrij wil Hij zijn grote liefde tonen.

Ik voel me thuis, dicht bij Hem voor altijd.

Ik weet dat ik bij elke tegenslag

in zijn beschutting veilig schuilen mag.

Ik zing een lied voor Hem, ik musiceer;

met opgeheven hoofd prijs ik de HEER.

4. Wijs mij uw weg, leid mij langs vlakke paden,
zodat mijn vijand mij niet grijpen kan.

Hij is geslepen en kent geen genade;

verijdel zijn gemene aanvalsplan.

Moest ik de liefde missen van de HEER,

wie zou ik zijn? Dan leefde ik niet meer!

Hoop op de HEER, vertrouw en wanhoop niet.

Wacht vastberaden, wacht tot je Hem ziet.

Psalm 131 DNP: 1, 2, 3.

<http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-131>

1. Ik wil mij niet verheffen, HEER:

ik kijk niet op een ander neer.

Wat uitgaat boven mijn verstand

wijs ik bescheiden van de hand.

2. Ik kies de stilte, doelbewust,

en breng mezelf tot diepe rust.

Ik houd mij klein, zoals een kind

dat bij zijn moeder vrede vindt.

3. Niet altijd wordt mijn wens vervuld,

toch ben ik stil en heb geduld.

Wacht, Israël, zo op de HEER,

verwacht Hem nu en altijd weer!