



Diepgraver van zondag 23 augustus 2020

Thema: Wil jij God zien? (over psalm 19)

1. Geen mens heeft God ooit gezien of zal hem ooit zien. (1Tim6:16).

Bijbellesing: Psalm 19:1-7

De schepping toont Gods eeuwige kracht en goddelijkheid! (Zie ook Rom1:19-20)

2. Ho, probleem! Heidenen in Lystra (in zonnig Turkije met een prachtige sterrenlucht!) hebben God toch niet gezien... (Hand14) Mensen hebben een bril voor hun *hart* nodig!

Bijbellesing: Psalm 19:8-11

Het is door zijn Woord dat God bijziende mensen een scherpe blik wil geven op wie Hij echt is. Alleen dit boek geneest mijn sceelheid, alleen de Bijbel maakt Hans anders, en Erik ook, en jou, echt anders.

3. Toont de schepping *buiten* ons Gods grootheid en de Bijbel *binnen* ons des HEREN trouw, zijn genade ervaren wij in *ons binnenste*.

Bijbellesing: Psalm 19:12-15

Activiteiten

- Maak vandaag een wandeling van een half uur (meer mag ook) in de natuur. Zodra je ergens iets van Gods kracht en goddelijkheid ziet en/of hoort, zeg dan: 'Oh God, wat bent u groot! Zeg het heel hard of zachtjes ('van binnen' mag ook 😊).

- Welk couplet van psalm 19 vind je het mooist? Zing het vandaag!

- Bekijk: Powers of Ten en prijs God!

(<https://www.quantumuniverse.nl/powers-of-ten-eeen-reis-door-het-heelal>)

Bezinning

- Twee manieren om God te 'zien': de schepping en de Bijbel. Wat denk je, kan de ene bron zonder de andere?

- Lees psalm 19:12-15. Wat vind je van: 'dan zal ik volmaakt zijn'?

Communicatie

- Hebr 1:1-4 Dank God voor alle manieren waarop Hij sprak/sprekt