



Diepgraver van zondag 16 augustus 2020

Bijbellezing: Psalm 18:1-7 en 21-27

Thema: God redt ons! Waarom eigenlijk?

1. Redt God de mens die dat zelf verdient?!
Vs26-27: U bent trouw voor... de tróuwe! Volmaakt voor... de volmáakte! Zuiver voor... de zuivere...

En dat ben ik, zingt David. Het klinkt haast trots en zelfvoldaan...

2. Bedenk 3 dingen als je in de Bijbel leest:

- a. Staat dit gedeelte in het Oude- of Nieuwe Testament? b. Welk 'soort' bijbelgedeelte lees ik (geschiedschrijving, poëzie, profetie, enzovoort)? c. Over wie en wanneer lees ik?

Bij c: David – Na minstens 4 zonden (in 2Sam11) bad hij in Psalm 51: 'Create in me a clean heart, and renew a right spirit within me'.

Psalm 18: David koos ervoor níet te zondigen, maar verlangde er echt naar voor God te leven (in 1Sam24).

Bij b: Geen dogmatiek (uitleg van leerstellingen), David *zingt* over genáde: stel dat God David níet gered had... Dan had hij God geen verwijten kunnen maken, want David ként zichzelf van buiten en van binnen.

Niet voor niets stapelt David in het begin van zijn loflied de ene naam op de andere!

Bij a: Wij leven in het Nieuwe Testament (Verbond): Dankzij Christus (Rom5:1-2) worden wij 'gerechtvaardigd' en woont de heilige Geest in ons hart en hoofd. (Ez36:26-27)

Luisterlied: Overcome - Psalm 18 James Block <https://www.youtube.com/watch?v=I5zY3odoE5E>

Bezinning

1. "Jij zorgt zo goed voor mensen in je omgeving, daar zal de Here God best rekening mee houden later!..." Geef je reactie.
2. Als we in de Bijbel lezen, moeten we 3 belangrijke vragen stellen.
Welke van deze 3 vragen vind jij de belangrijkste? Kun je zeggen waarom?
3. Wat vind je, kun je wat in de Bijbel staat 1-op-1 op jouw leven toepassen?
Waarom wel? Waarom niet? Zo niet, welke betekenis heeft de Bijbel dan voor jouw leven?
4. Welke verschillen kun je aangeven tussen:
- een journalistieke reportage en een roman
- een boek over de 2^e Wereldoorlog en een dichtbundel
5. Kun je 2 grote verschillen noemen tussen het Oude en Nieuwe Testament?
Zijn er nog meer verschillen? Welke?
6. "Of jij wel of niet zonde doet, is in de meeste gevallen een keús, een wílsbeslissing. Slechts zelden overkómt zonde je." Geef je reactie.