



## Diepgraver van zondag 9 augustus 2020

*Bijbellezing:* Psalm 17 en Deuteronomium 32:6b-14

*Thema:* Oogappel en adelaar

### *Inleiding*

- a. A menina do olho (het meisje van het oog):  
Teer, kwetsbaar, kostbaar, altijd de beste bescherming waard!
- b. Gods vleugels beschermen tegen de brandende agressie en dragen David.

### *Overdenking*

#### **1. Mozes' lied (Deuteronomium 32)**

- a. Als een *vader* verwékte God zijn volk door de uittocht uit Egypte en verbondssluiting bij de Sinai.
- b. Als een *moeder* verzórgde de HEER zijn volk tijdens de 40-jarige woestijnreis.

#### **2. Davids gebed**

David is bang voor zijn leven vanwege Saul (vs12) en zijn soldaten (vs9-11).  
Hij roept God aan als sterke *Vader* (vs7, 13-14) en zorgzame *Moeder* (vs8).

#### **3. Geen man en geen vrouw...**

- a. God schiep de méns als zijn evenbeeld, mannelijk en vrouwelijk (Gen1vs27; Jes. 42:13-14).  
God drukt zijn wezen uit in mannelijke (kracht!) en vrouwelijke dimensies (barmhartig - baarmoeder).
- b. Jezus is de nieuwe mens: krachtmeting met de satan en aankijken van mensen.  
Vrouwen én mannen mogen zich om echt mens te worden identificeren met Jezus.
- c. De gelijkenis van de wachtende vader (met de rechter- en linkerhand).

#### **4. Onze omgang met...**

- ... *God*. Hoe mannelijker ons beeld van God is, des moeilijker is het om jezelf echt heel dicht bij God te weten en te voelen.
- ... *elkaar*. Hoe mannelijker ons beeld van God is, des te moeilijker is het om ons niet te laten beheersen door hoe het moet, door gelijk hebben, door sterk zijn tegenover elkaar, door onszelf groot houden voor elkaar.

### *Om te luisteren*

- Psalm 17 (Oude Berijming <https://youtu.be/MjzjfVvqsig>)
- Psalm voor Nu 17 (<http://www.psalmenvoornu.nl>)
- Apple of Your eye (Sons of Korah <https://youtu.be/MjzjfVvqsig>)
- Het leven van de geliefde (Henry Nouwen <https://youtu.be/CIXxhOppaKY>)
- Welkom thuis (Bløf <http://www.youtube.com/watch?v=SxdgwezWxLI>)