



Diepgraver van zondag 19 juli 2020

- Bijbellezing: Psalm 15
- Overdenking: *Leven met de Levende!*

1. Wie mag met God omgaan?!...

'De volmaakte weg gaan': naar de *medemens* omkijken! (vs2t/m5; Jak1) Wie? Niemand!

2. 'Wie zo doet, komt nooit ten val.' (vs5)

Noach (Gen6:9), Job (1:1), David (Ps18:23-26); Zacharias en Elizabeth (Luc1:6).

'De volmaakte weg gaan' is niet: zonder zonde zijn; maar:

*Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u. (Ps84:6).*

3. Vers 1: GENADE!

Lees psalm 15 (en de hele Bijbel) niet als arbeidscontract want God is de HEER: Ik zal er zijn!

De Levende verlangt ernaar om met mensen samen te leven. De priesters vragen: 'Willen *jullie*, Sam en Moos en Saar, verkeren met Jahwé?' Geen onmogelijke voorwaarden, maar: beloften!

4. In het jaar 0: Jezus Christus

Gods tabernakel (Joh1vs14) en tempel (Joh2:19-22).

Dankzij Christus legde GóD de Vader-kind-relatie; én God wil via de heilige Geest in ons wonen, in iedereen *persoonlijk* en in ons allemaal *samen*. Jij en wij samen: tempels van de heilige Geest. (1Kor6:19; 3:16)

5. Hóópvolle vragen aan jezelf

Wie ben ik? Wat wil ik?

Lectio Divina: langzaam, liefdevol en luisterend leren lezen

Waar gaat het in Lectio Divina (goddelijk of geestelijk lezen van de Bijbel) eigenlijk om? Ik probeer dat samen te vatten in vijf woorden die met een een L beginnen.

Lezen: Lectio Divina is allereerst heel eenvoudig lezen. Gewoon lezen wat er staat. En ontdekken dat er niet altijd staat wat je denkt dat er staat. Lezen is de kernactiviteit.

Leren: Lectio Divina staat voor een leerproces. Je bent geen volleerd lezer als je de letters van het alfabet kent en woorden en zinnen kunt vormen en volgen. Lezen is een levenslang leerproces, waarin je steeds opnieuw open staat voor wat er aan tekst naar je toe komt. Lectio Divina is: een leven lang leren lezen.

Langzaam: Lectio Divina is een manier van lezen die je ook Slow Reading zou kunnen noemen. We lezen vaak snel, oppervlakkig, vluchtig, scannend. Ons internetgebruik heeft daar alles mee te maken. Daarom is het belangrijk om te verlangzamen, te ont-haasten en langzaam te lezen om werkelijk de woorden tot je door te laten dringen. Langzaam aan dus. Langzaam en herhalend.

Liefdevol: Lectio Divina gaat om lezen met het hart en niet zozeer met het hoofd. Het is een leeswijze die er op uit is om geraakt te worden op een dieper niveau. Lectio Divina gaat om groeien in liefde, niet in kennis.

Luisterend: Lectio Divina is alert op de stem van de Geest die spreekt. Het gaat om het zich afstemmen op de Stem die klinkt door de gelezen woorden heen.

(Jos Douma)

Zullen we proberen elke dag van deze week psalm 15 te lezen op de manier zoals hierboven beschreven staat?

Gespreksvragen

1. Onze omgang met God ('de volmaakte weg gaan') krijgt niet vooral inhoud door bijbellezen, bidden en kerkgang, maar door omzien naar de medemens (Jak1:27). Wat is je reactie hierop?
2. Staan in jouw hart de wegen naar God geschreven? Wat houdt dat concreet in?
3. Lijkt jouw geloof in God op een arbeidscontract? Niet? Een klein beetje? Soms? Vaak? Altijd?
4. In de nieuwsbrief van 8 juli stond: "Nu we niet meer naar de kerk kunnen: waar is God nu in je leven? Wordt jouw relatie met God nu versterkt, of ben je God aan het kwijtraken? Zijn jouw kerkdiensten tot een soort ritueel geworden, of ontmoette je God daarin?"
Wat is eigenlijk de essentie van jouw relatie met God? Neem er de tijd eens voor om hierover te mediteren en er met mensen in jouw omgeving over te praten!
5. Stel jezelf een hoopvolle vraag (1 per dag). Noteer je antwoorden. Breng die naar God in dankgebed.

- Psalm voor Nu 15

<https://youtu.be/8dwr9yXNTNg>

Wie mag, o God, bewonen
uw tent, uw berg die heilig is?
Alleen wie doet wat recht is,
wie recht door zee en echt is.

Zo iemand spreekt van niemand kwaad,
misleidt de ander voor geen prijs,
laat vriend en vijand in hun waarde.
Hij die verwerpt wie u verwerpen

en die omarmt wie u omarmen
is kind bij u aan huis.
Wie mag, o God, bewonen
uw tent, uw berg die heilig is?
Alleen wie doet wat recht is,
wie recht door zee en echt is.

Een mens die doet wat hij belooft
- al is dat niet in zijn belang -
die niet ten koste van een ander
zichzelf verrijkt, die niet corrupt is,
die nooit onschuldigen benadeelt.
Wie zo leeft, leeft voorgoed.