



Diep-graver van zondag 3 mei 2020 (Romeinen 8:23)

1. De heilige Geest is een *voorschot*: een vooruitbetaling op een later te betalen bedrag. In vs 23 staat: *eersteling* = eerste graanoffer op de 50^e dag (Pinksteren), dat symbool stond voor de

hele oogst. (Zie bijbelleesrooster)

In Jeruzalem schenkt niet het volk iets aan God, maar God schenkt een voorschot aan zijn volk. De eersteling waarvan, een voorschot waarop?

2. Zie vs 23b.

Eenzijds zijn mensen die in Jezus Christus geloven Gods kinderen (vs14-16). Anderzijds kijken ze ook uit naar het moment dat hun kindschap geopenbaard, onthuld, wordt. Want ons kind-van-God zijn is nog zo gebroken. We zuchten van pijn (om het schrijnende heden) én van verlangen (naar definitieve bevrijding, naar vrijheid, heerlijkheid en luister in de toekomst).

Dat zuchten delen we met de schepping. De schepping lijdt onder pijnlijke weeën, maar weet ook dat nieuw leven tevoorschijn komt. Bevrijding voor Gods schepping, waarin Gods kinderen een centrale plaats hebben.

Hoe weten we dat? Dankzij de heilige Geest: een voorschot op Gods nieuwe schepping.

3. Op welke manier maakt God zijn voorschot vandaag hoor- en zichtbaar?

a. Vs 14-16: Gods Geest leidt het leven van Gods kinderen, laat hen heel intiem met God als hemelse Vader omgaan, geeft zekerheid bij twijfel.

Wie gelooft is zelfs in Christus een nieuwe schepping! (2Kor5:17)

b. De heilige Geest laat een *vrucht* groeien: agapé = onbaatzuchtige, zichzelf opofferende liefde. Agapé-liefde wordt concreet hoor- en zichtbaar in blijdschap en vrede, geduld en vriendelijkheid en goedheid, in geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal5:22-23).

Deze vrucht van de Geest is noodzakelijk om de *gaven* van de Geest goed te laten functioneren (1Kor13): onderwijs, profetie, dienen, geloof, financieel geven, profetie en genezing (Rom11; 1Kor1:7; Gal3:4; Hebr2:4).

God wil ons een voorschot geven op een nieuwe schepping. Die nieuwe schepping zal stukje bij beetje realiteit worden, in de NGK va Amersfoort-Zuid of in welke andere gemeente jullie ooit nog eens lid zullen zijn.

4. Hoe ga je met dit voorschot op Gods nieuwe schepping om?

a. Pas op voor twee uitersten!

- Christenen menen zó vol van de Geest te zijn dat ze denken *vandaag* al in Gods perfecte heerlijkheid te leven. Dat is een vergissing!

Wie zo eenzijdig denkt, vliegt op allerlei manieren uit de bocht. Met nare gevolgen, zowel voor henzelf als voor hun omgeving. Voorbeelden: iedere zieke geneest (en zo

niet?!); tongentaal is een gave voor iedereen (en zo niet?!); de vrucht van de Geest raakt vaak ondergesneeuwd door alle aandacht voor de gaven.

- Christenen die Gods nieuwe schepping uitsluitend voor de toekomst reserveren. Ook deze eenzijdigheid beschadigt. Voorbeelden: jezelf neerleggen bij je zondaar-zijn; bij nare karaktertrekken; geloofsgroei is 'activisme'; ziekte is een onvermijdelijk noodlot.

b. Paulus staat op de Mount Everest, kijkt om zich heen en ziet een dubbele werkelijkheid:

Wie de Geest heeft ontvangen zucht in zichzelf. Juist omdat we de Geest hebben, zuchten we om de gebrokenheid. Samen met de schepping en de Geest zuchten we tot aan de volkomen verlossing. Wij leven vandaag nog niet in Gods volmaakte gloria, want de Koning is nog niet terug.

Anderzijds is Gods koninkrijk er al wel, want het is op aarde gevestigd in Jezus Christus. En midden in de gebrokenheid, de dalen van de Himalaya, vestigt Paulus toch vooral onze aandacht op de bergtoppen. Wij mogen hopen op wat we nog niet zien, schrijft hij, want in (tót!) die hoop zijn wij gered (vs24). 'Wie hij heeft vrijgesproken, hééft hij nú al laten delen in zijn gloria, zijn luister' (vs30).

En als we het dan niet precies weten, komt de Geest onze zwakheid te hulp: hij geeft ons woorden om te zuchten, zucht ook zelf en pleit voor al Gods kinderen.



Bijbelleesrooster

- **1^e lezing:** Leviticus 23:15-21 (Oudtestamentisch Pinksterfeest)
- **2^e lezing:** Handelingen 2:1-13 ('Pinksterfeest van de Joden')
- **3^e lezing:** Handelingen 10:23-48 ('Pinksterfeest van de heidenen')
- **4^e lezing:** 2 Korinte 1:19-22 (De heilige Geest: een voorschot waarván?)
- **5^e lezing:** 2 Korinte 5:1-10 (De heilige Geest: een voorschot waarván?)
- **6^e lezing:** Efeze 1:3-14 (De heilige Geest: een voorschot waarván?)